

Sjølund Gruppe

Det Danske Spejderkorps

Www. sjolund.spejder.dk

Facebook: Sjølund Gruppe Vordingborg—Det Danske Spejderkorps

nr. 120

23. årgang

januar 2017

Sjølund **KOKS**

Blå spejder



Indholdsfortegnelse:



Indholdsfortegnelse	Side 2
Fælles program	Side 3
Familiespejd	Side 4
Mikro	Side 5
Mini	Side 6
Junior	Side 7
Trop	Side 8
Senior	Side 9
Sommerlejr—OBS	Side 10 og 11
Dagbøger fra PLAN—Ulrikke -OBS	Side 12, 13 og 14
Dagbøger fra PLAN—Sofie -OBS	Side 15 og 16
Dagbøger fra PLAN—Kira -OBS	Side 17 og 18
Spejder ideen	Side 19
Adresseliste	Side 20

Kære spejdere og forældre

Dette blad er særligt, for det indeholder bl.a. oplysninger om sommerlejr i uge 30, fastelavn og grupperådsmøde, gruppetur og grenenes program frem til maj måned, så du må hellere skynde dig lidt at gå i gang og huske at hænge det på opslagstavlen derefter. PS: På de sidste sider er der spændende dagbøger fra de store trospigers kurser i efterårsferien.....

God læselyst! Spejder hilsen Mette, GL

Næste deadline på Koks: den 7. april 2017 til mette@nyraad.net

Husk at booke hytten hos Mette på samme mail eller på tlf. 51532587, hvis du vil låne til andre arrangementer end de almindelige mødedage.

Fælles Siden



Januar:

09. 01.2017:

Nytårskur kl. 18 til 20 ved hytten for alle spejdere i Sjølund, vel mødt til et ganske særligt møde!

18.01: Bestyrelsesmøde kl. 18

21.01: familiespejd, se side 4



Februar:

25.02: Familiespejd, se side 4

27.02: Fastelavn og tænkedag for spejderne, mens vi voksne holder grupperådsmøde. Mød op udklædt. Info kommer.

27.02: Grupperådsmøde, invitation kommer til alle spejdere (sidst i januar på mail) og det er vigtigt for gruppen, at I som familier bakker op ved at møde op, så vi glæder os til at se jer!

Marts:

01.03: ledermøde

18.03: Familiespejd

25.-26.03: Gruppetur til Næstved (invitation kommer senere)

April:

07.04: Deadline på Koks

22.04: Familiespejd

22.-23.04: Forlejr til sommerlejr og Sct. Georgsdag—ved El-lehammerhuse, invitation kommer senere.

24.04: Fælles møde for alle spejdere

Spejderhilsen Ledere og bestyrelse

PS; se eventuelle ændringer og mere info på hjemmesiden og på facebook

Familiespejd



Vi holder familiespejd en lørdag formiddag i hver måned i tidsrummet kl. 9.30 til 11.30.

Til familiespejd kan børn i alderen 3—5 år deltage sammen med en eller flere voksne fra deres familie. Børnene kan *ikke* deltage alene.

Datoer for foråret 2017 er:

21.01: familiespejd

25.02: Familiespejd

18.03: Familiespejd

22.04: Familiespejd

Derudover er man velkommen til fælles arrangementer, se side 3

Mange spejder hilsner fra Jane og Jacob



Mikro

Hej Mikroer og forældre

Vi er nu klar efter den lange juleferie. Dejligt at se jer alle igen, vi håber på at kunne blive flere. Vi siger også velkommen tilbage til Bo, som har været minileder og nu vender tilbage til os.

Vi glæder os til mange gode oplevelser. Vi tager mærker som sang leg og drama, og ude-liv.

Vinteren over os. Derfor er det vigtigt, at vi har påklædning til at være ude. Vi kan sagtens være ude en hel aften.

Hav altid en spejderkop med til drikkeelse og tag inde-sko med, da det kan være fodkoldt i hytten.

Vinter forårs program:

9/1 Nytårskur, Fælles opstart

16/1 Sang leg og drama – tag din bamse med

23/1 Sang, leg og drama

30/1 Varme om vinteren, hvad skal med på møder og ture

6/2 Vinterbål

13/2 Vinterferie – spejderfri

20/2 Førstehjælp

27/2 Fastelavn – vi er udklædte og slå katten af tønden og Grupperådsmøde og tænkedag – tag dine forældre med og 2 kroner pr. spejderår

6/3 Appelsinlygter og lygtefanger – Husk lommerlygter

13/3 Smuglerløb

20/3 Bagte blåæbler

25-26/3 Gruppetur

27/3 Spejderfri

3/4 Vi går ud og fanger foråret

10/4 Påskeferie - spejderfri

17/4 2. påskedag – spejderfri

24/4 Fællesmøde

Der kan forekomme program ændring. Der er planlagt et trumfmøde, i tilfælde af SNE, ændre vi programmet til snemøde med sneaktiviteter.

Er du forhindret så husk at melde afbud – send en sms.

Mange spejderhilsner

Signe, Julie, Bo og Christina



Mini



Kære Minier og Forældre

Håber at i har haft en god jul og er kommet godt ind i det nye år.

Vi glæder os til at starte på et nyt og spændende år og lære jeres børn en masse nye ting.

Det vil være en god ide at give jeres børn et par sutsko med som kan blive i hytten og husk også tøj som kan tåle at blive beskidt!

Mange nytårs spejder hilsner Dianna og Lisbeth

Mandag d. 9/1 spejder start

Mandag d.16/1 spejdermøde

Mandag d.23/1 spejdermøde

Mandag d.30/1 spejdermøde

Mandag d. 6/2 spejdermøde

Mandag d.13/2 VINTERFERIE

Mandag d.20/2 spejdermøde

Mandag d.27/2 Fastelavnsfest+grupperådsmøde

Mandag d.6/3 spejdermøde

Mandag d.13/3 spejdermøde

Mandag d.20/3 spejdermøde

Lørdag/søndag 25-26/3 Gruppetur

Mandag d.27/3 spejdermøde

Mandag d.3/4 spejdermøde

Mandag d.10/4 PÅSKEFERIE

Mandag d.17/4 PÅSKEFERIE

Lørdag/Søndag d.22-23/4 forlejr til sommerlejr

Mandag d.24/4 Fællesmøde



Junior



Hej juniorer

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god juleferie.

Og vi ønsker jer også et rigtig godt nytår.

Program:

9/1- nytårskur

18/1- klar dig selv, og lær at pakke din rygsæk optimalt

21-22/1 juniortræf i Næstved

25/1- leg og drama

1/2-leg og drama

8/2-leg og drama

15/2-vinterferie

Uge 8(20/2-25/2)- kollektiv uge

27/2-Grupperådsmøde og Fastelavn

8/3- Knob mærke

15/3-knob mærke/pionering

22/3-pionering

25-26/3- gruppetur

29/3-kultur og samfund basis/byløb

5/4- kommunikation

8-9/4-soveposemærke/kommunikation

12/4- trangia hvis folk har lyst

19/4-5 km mærke

22-23/4-forlejr BUS/sct. Georgs dag

24/4-fællesmøde



Vi glæder os til en masse sjove oplevelser med jer i det nye år, og håber i alle er friske til at være med til at tage de mange mærker.

Husk tøj til vejret, det gode humør, lommeorden med mere. Og husk det nu meld afbud i så god tid som muligt.

Spejderhilsner Maria og Majbritt

Trop

År 2017 starter nu her, og med mange gode og spændende spejder oplevelser.



Halvårsplan ved Ulrikke og Sofie:

- 09. Januar: Nytårskur for alle spejdere
- 11. Januar: Planlægning af 30 km hejk
- 18. Januar: Planlægning af Zaxsec
- 25. Januar: Knob på reb
- 1. Februar: Knob på reb
- 8. Februar:
- 15. Februar: Ulrikkes Fødselsdag
- 22. Februar: Planlægning af næste 3 møder (Medbestemmelse)
- 27. Februar: Fastelavn
- 27. Februar: Grupperådsmøde
- 1. Marts: -II-
- 8. Marts: -II-
- 15. Marts: -II-
- 22. Marts: Kniv og sav bevis
- 25.-26. Marts: Gruppetur
- 29. Marts: Kage dag
- 5. April: Møde med Præstø spejderne (For at skabe sammenhold med andre spejdere)
- 12. April: Skovens dyr
- 19. April: Planlægning af 20 km hejk.
- 22.-23. April: BUS og forlejr til sommerlejr og Sct. Georgsdag
- 24.04: Fælles møde (mini)
- 26. April:
- 3. Maj: Pioner
- 10. Maj: Pioner
- 15. Maj: Fællesmøde
- 17. Maj: Trangia Madlavning
- 24. Maj: Trangia Madlavning
- 31. Maj: Planlægning af sheltertur
- 03.-05. Juni: Divi for alle
- 7. Juni: Bålbevis
- 14. Juni: Bålbevis
- 19. Juni: Fælles sommerafslutning
- Uge 30: sommerlejr

*Med spejder hilsner
Frederik og Ole*

Hej Seniorer



Velkommen i gruppen som seniorer! I er jer selv og dog en del af gruppen. I skal nu lære at arbejde i klanen.

Det betyder at I skal huske at veksle mellem at lave ingenting (drikke the) og lave meget (for meget)

Det er svært! **Gør det nemt!**

Start med at stille nogen mål op for jeres projekter.

Hvad vil vi????

Brainstorm

Udvælgelse...

Noget i skraldespanden og noget i skattekisten.

Hvordan gør vi det?

Aftal, hvem der gør hvad

Udfør og evaluer...

Sæt al jeres fokus på det I vil. Aftal hvor meget I vil yde og hjælp hinanden med at skabe en god seniortid

Praktiske ting:

Kontingent:

I betaler lige som alle spejdere: et halvårligt kontingent.

Hvis I er ledere, betaler I dog kun 100 kr. pr. halvår til jeres egen konto.

Jeres konto:

I får en lille konto til betaling af materialer. Mad, kage og ture m.m. betaler I selv.

Senior image:

Husk I er forbillede for alle mindre spejdere!!!

Kurser:

Hvis I vil på kurser, så kan vi søge om tilskud til disse, så skal GL og bestyrelsen bare vide det i rimelig tid.

Lokale:

Seniorlokalet er kun til låns og skal ryddes og rengøres efter brug, hver gang! Hvis I vil bruge hytten på andre tidspunkter, skal I altid booke først hos Mette.

Kontaktperson er gruppelederen:

Mette Christiansen — 51532587

Mail: mette@nyraad.net

Sommerlejr

Spejdernes lejr i Sønderborg bliver vores sommerlejr i 2017. Undtaget er familiespejd og mikro, som tager på andre ture.



Lejren foregår i uge 30 og vores minier deltager på halvlejr (sandsynligt lørdag til tirsdag) Vi deltager sammen med Præstø og får sandsynligt også udenlandske gæster og vi skal bo i den underlejr, der hedder Slottet. Inden så længe vil I modtage invitationer med pris, tidsrum mm.

SPEJDERNES LEJR KORT FORTALT

Spejdernes Lejr 2017 er med ca. 40.000 deltagere fra ind- og udland Danmarks største spejderlejr. Lejren er arrangeret af de fem danske spejderkorps: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig og bliver afholdt den 22. juli til den 30. juli 2017 ved Sønderborg på Kær Vestermark.

Lejrens fem underlejre er opkaldt efter steder, der er vigtige for Sønderborg. Det er for eksempel underlejrene Slottet og Broen, der er opkaldt efter Sønderborg Slot og Kong Christian den X's bro.

Lejrens vision er "Vi sætter spor". Igennem hele planlægningen af lejren har vi fokus på at udvikle en lejr, hvor deltagerne sætter spor i sig selv, hinanden og omverdenen. Under hele lejren bliver der tilbudt aktiviteter for deltagere i alle aldre - hovedmålgruppen for Spejdernes lejr er 10 til 17-årige.

<https://www.facebook.com/spejderneslejr>

<http://spejderneslejr.dk/da/spejder>



Kan man deltage som forældre? Ja, bliv jobber!



Planlæggerne af Spejdernes Lejr har været i gang et stykke tid, for at skabe den bedste spejderoplevelse til sommer, **men vi mangler dig!** Selvom der allerede nu er hele 1.100 frivillige, kommer der hele tiden nye projekter og flere opgaver til frem til lejren.

Vi har blandt andet godt gang i udviklingen af aktiviteter, der skal foregå på Kær Vestermark og i Sønderborg til sommer. **Derfor er der nu stor mulighed for at du kan få en finger med i spillet, når der skal planlægges aktiviteter, ved at søge et af de frivillige jobs i jobberportalen.**

På Spejdernes Lejr 2017 kan du leje dig ind i et HOTELT hos Sct. Georgs Gilderne. Tilbuddet er for dig, der gerne vil bo på lejren, men som ikke kan eller vil medbringe eget telt. HOTELT-konceptet er, at Sct. Georgs Gilderne opstiller telte, som man kan leje sig ind i – præcis som man kender fra hoteller.

Der kommer til at være et fællesområde på HOTELT-pladsen med et samlingssted og et større telt, hvor der er mulighed for at snakke og hygge. Her vil der også være små events i løbet af lejren. Til de mindste planlægges der at lave en børne-pionér-legeplads.

Ideen er lånt fra Sct. Georgs Gilderne i Norge, der flere gange har lavet konceptet på store lejre. Det bliver Gildebrødre fra hele landet, der står for det praktiske, og tanken er, at teltene efter lejren skal komme spejdergrupper til gode.

Du bestemmer selv, hvor mange døgn, du vil bo i HOTELT. Lejren vil blive sat op nær Øens torv, og der vil være mellem 15-30 telte med en eller to kabiner.

PS; find mere info på hjemmeside, facebookside eller spørg. Der er brug for mange hjælpere. Invitation til spejderne kommer.....



Plan Hylkedam 2016

Af Ulrikke Vestergaard Pedersen

I år brugte jeg min efterårsferie på det berømte spejder kursus "plan".

Jeg skulle på plan 3, hvor jeg kom en på plan hylkedam som lå på fyn i gelsted.

Jeg har ikke været spejder i så lang tid, og har derfor heller ikke været på plan før, så jeg kastede mig ud i noget meget nyt jeg ikke kunne have nogle forventninger til.

Jeg havde dog hørt mange spejdere snakke om at det var et fantastisk kursus, hvilket jeg nu selv kan bekræfte er sandt.

Vi skulle søndag morgen tage toget til fyn.

Tog turen var ikke særlig lang, men jeg var både spændt og nervøs,

Om eftermiddagen ankommer vi så til gelsted, hvor vi bliver imødekommet af alle plan lederne.

Vi bliver allesammen delt ud i små grupper, hvor vi for to private vejledere.

Vi laver nogle forskellige navne lege osv. for at lære hinanden at kende.

Så begynder vi at gå de fem kilometer der er, ned til vores lejr "hylkedam".

Det første vi skal, da vi ankommer til lejeren, er at holde noget som de kalder "Blå time".

Alle patruljerne der blev lavet oppe på gelsted station, skal nu ud i hver deres telt sammen med deres to vejledere.

Her skal vi sidde i en time og snakke om forskellige ting omkring selve kurset. '

Vi skulle også opsumere dagen og udvælge en patrulje leder for hver dag.

Jeg følte selv at det var en rigtig god ting at have "blå time", selvom det godt nogle gang kunne være svært at sidde stille i så lang tid.

Efter blå time, skulle vi alle bygge vores lejr op.

Alle patruljer fik udleveret to "kit kat" telte som vi skulle slå op.

Vi skulle også bygge en bålplads, spisebord, spildevandshul og en indgang.

Om aftenen lavede vi en velkomst ceremoni.

Her skulle alle patruljer igennem otte små sjove poster, hvor vi skulle lave alle mulige små sjove aktiviteter, dette fik en stor indflydelse på resten af kurset, da man hurtig fik lært sin patrulje at kende gennem disse aktiviteter.

Kl. elleve om aften skulle alle lægge sig til at sove, hvorefter man blev vækket kl. syv næste dag.

Jeg elskede især morgenener på plan, hvor de havde en kæmpe højtaler der spillede høj musik.

Det var altid de samme sange de spillede, dette gav en god rutine.

Vi skulle ikke selv lave morgenmad, så det var luksus at vi bare skulle stå op, spise, og så mødes ved flagstangen kl. otte.

Ved flagstangen skulle vi allesammen danse en dans som lederne selv havde koreografiret. Den første aktivitet vi brugte dagene på var som regel et modul, der handlede om forskellige ting vedrørende at være en god patrulje leder.

Efter hvert modul, var der som regel en form af en aktivitet, hvor vi kunne blive udsat for ting der gjorde at vi skulle bruge af de ting vi havde lært.

Vi lærte blandt andet om hvordan man selv skulle opføre som patruljeleder alt efter hvordan ens patrulje medlem opførte sig.

Midt på dagen fik man en spise pause, hvor vi heller ikke skulle lave maden.

Der var også mulighed for at gå i bad osv.

Om aftenen skulle vi selv lave aftensmad, vi fik udleveret nye sjove opskrifter hver dag, samt ingredienser til at kraeere noget aftensmad. Der blev både taget hensyn til vegetare ...

og gluten/laktose allergikere. Det eneste jeg ikke brød mig om, var det store madspild vi havde hver dag, da man fik udleveret lang mere mad, end en hel patrulje kunne spise.

Tirsdag aften fik vi udleveret et brev, hvor der stod at vi skulle på en hejk om onsdagen.

Der stod hvad vi skulle pakke til hejken.

Onsdag gik alle spændte og ventede til hejken, som skulle finde sted om aftenen.

Om aftenen skulle vi alle mødes på terrassen, hvor de så fortæller os om hejken.

Men inden hejken, skulle vi på et to timers gyseløb ude i skoven, det var jo omkring halloween at plan foregik.

Jeg synes at gyseløbet var en af de bedste aktiviteter på plan.

Det havde fået en professionel til at lave hver eneste post.

I en af posterne skulle vi gå ned i en kælder.

Først skulle man gå igennem en masse smalle og mørke gange, indtil man kom indtil et helt mørkt lokale.

Man kunne skimte en knap, hvor der var en seddel hvorpå der stod "Du må ikke trykke på knappen".

Og selvfølgelig trykker jeg på knappen.

I næste sekund tænder der et discolys oppe i loftet, samtidig med en festlig sang begynder at spille.

Pludselig springer der en mand frem i festligt tøj, som fortæller os at vi nu er deltagere i jeopardy.

Bare for at beskrive en af posterne, for det var alle virkelig geniale poster, som jeg kunne bruge mange sider til at fortælle om.

Efter gyseløbet skulle vi ud på den store hejk.

Vi fik alle udleveret et kort hvor der stod det sted vi skulle gå hen for at lave vores bioak, samt en mappe med opgaver der skulle udføres næste dag.

Da vi ankom til målet skulle vi lave vores bioak og sove resten af natten.

Da vi vågnede åbnede vi mappen med opgaver, for dem skulle vi lave resten af dagen.

Vi gik ned til midterbyen, hvor alle de andre spejdere også var.

Hele dagen hang vi allesammen ud i byen imens vi lavede alle opgaverne.

Om aftenen begyndte vi at gå tilbage til lejren igen, hvor vi afleverede de fuldførte opgaver.

Efter hejken var man træt, våd og lidt gnaven, og ville bare ligge i sit telt.

Men allerede næste dag havde man det godt igen.

Idag skulle vi nemlig til at forberede vores store afslutnings fest, også kaldet "banketten".

Dette er en fest som der altid bliver holdt sidste aften på et plan kursus.

Vi skulle allesammen holde møder omkring festen. Finde ud af hvilket mad der skulle være, temaet, tiden osv.

Så blev det endelig den store aften, hvor festen som alle havde glædet sig til, ville finde sted.

Vi mødtes allesammen inde i spejder hytten, hvor vi spiste aftensmad sammen.

Da vi havde spist skulle vi allesammen gå udenfor og lave en afslutnings ceremoni.

Alle spejdere stille sig op på rad og række med hver deres fakkell.

Derefter gik vi alle sammen ned til en mindesten der var blevet rejst for en spejderpatrulje.

Vi skulle alle hver især skrive en privat seddel, hvor der skulle stå hvad det bedste ved plan havde været.

Så gravede vi et hul ved siden af stenen, smed sedlerne ned i hullet, og dækkede hullet til igen.

Bagefter gik vi tilbage til festen, hvor bordene var blevet ryddet og der var lavet dansgulv.

Så dansede vi hele natten og nød den sidste tid af plan.

Den sidste dag, var alle godt udmattede efter festen.

Vi brugte hele formiddagen på at rydde lejeren ned osv.

Da kl. blev 12 gik vi allesammen ned til stationen, nu skulle vi allesammen hjem fra plan.

Alle sagde farvel til hinanden, og vi tog nu toget hjem igen.

På plan havde de et motto, "Plan-ugen i mit liv".

Og det motto var meget sandt, for plan var ugen i mit liv.

Det er en af de spejder ture man aldrig vil glemme.

På plan har jeg både fået bedre erfaring som patrulje leder, egen selvudvikling, og generelt blevet et helt andet menneske.

Hvis du ikke har været på plan før og går og overvejer det, synes jeg helt klart at du skal kaste dig ud i det.



Plan 0 Robinson

Af Sofie Rasmussen

Søndag:

I dag ankom vi til Hvalsø station, hvor vi fik et klistermærke i hoved med en farve på så da alle var kommet, gik vi ca 300 m og der skulle vi finde vores patrulje, og det var derfor at vi havde fået et klister mærke i hoved. Så skulle vi gå sammen med dem. under vejs var der nogle samarbejde øvelser hvor der var et edderkopper spænd hvor alle skulle igennem det var sjovt og vi var gode til det så gik vi videre og så kom en hund hen til os og den gik men os og da vi havde gået et stykke vej ringede vores vejleder til nummeret der stod på hunden og hun sagde at den hed safran og vi skulle tage den med og så ville hun hente den i bil så vi gik og nåede der hen hvor vi skulle slå lejr men under vejs da vi gik skulle vi havde lavet noget lego men safran var urolig så vi skulle skynde os så da vi kom skulle vi lave det færdigt og det var vi gode til. Da vi var færdig skulle vi sætte vores ting som var blevet kørt ned i teltet som de havde slået op for os. Da vi havde gjort det skulle vi pionerer også var der aftens mad vi fik noget jeg ikke kan huske. så var der vejledning i en time hvor vi skulle sige alle de gode ting om ens patrulje og der var en masse gode ting og ikke nogle dårlige. Så var der et kort lejrsmål, også skulle der være ro i lejr det var vores patrulje der var mest stille det kunne man høre.

Mandag:

Vi blev vækket kl 07:00 også havde vi en halv time til at stå op. Da den halve Time var gået skulle vi spise morgen mad der fik vi Havregrød. Så skulle der være telt orden det viste vi ikke helt hvordan de ville havde det så vi lavede to måder og det var ok men det kunne godt være lidt pænere. Da klokken så var 09:00 var der flaghejsning og da det var færdigt var der PL møde hvor plerne fik noget info som de skulle sige til deres patrulje det gik ok godt. Men PL skulle jo sige noget og så var der en masse ting man skulle lærer bag efter det gik okay. så skulle vi spise frokost og der skulle vi lave pasta med kødsovs det var vi gode til og det smarte godt efter frokost var der vejledning hvor vi igen skulle snakke om hvordan det gik og det gik godt vi fjollede Hele tiden. bag efter vejledningen var der dyst hvor vi skulle putte vand i en spand med huld i og så var der en fakkelløb hvor vi skulle brande en snor over og så skulle man løbe på sådan nogle ski. Vi kom på sidste pladsen men vi var lige glade. Så var der PL info om pioner hvor vi bag efter skulle pionerer og vi fik lavet vores bord færdigt som vi så skulle side og spise aftens mad hved og da vi var færdig med at spise var der aften løb det var meget uhyggeligt fordi der kom en mand kravlende nede på jorden og vi så ham kun da han var 3 meter væk fra os. Men aften løbet var også sjovt og da vi var færdig med det skulle der være ro i lejren.

Tirsdag:

Vi blev vækket kl 07:00 så skulle vi spise kl 07:30 og vi fik havregrød igen så skulle der være telt orden og vi kom forsendt til morgen maden så vi havde ikke så lang tid til at spise eller at lave telt orden men vi nåede det og vi var gode til det. Så var der flaghejsning hvor vi også skulle synge plan sangen. Så var der PL info hvor vi bag efter skulle lærer noget om en masse ting. Så skulle vi lave frokost og det var rugbrød .

Så var der vejledning og til alle vejledninger skulle vi også sige en masse gode ting om vores PL, for der var en ny PL hver dag. Efter vejledningen var der dyst hvor vi skulle løbe helt ned til rafte skuret og hente to rafter og der efter skulle vi løbe til bage med dem og gå med appelsiner imellem hvor der var en der skulle hække og en der kun måtte bruge en arm og en der skulle have lukket øjne. Vi vandt. Bag efter skulle vi på hike og da vi havde gået hen til lejren gik vi en anden vej og det gjorde vi også da vi skulle på hike og vi kom først til den første post og den var min patrulje ikke så god altså halvdelen af dem men så gik vi videre. Så da vi kom hen til der vi skulle lave bivuak så skulle vi spise aftensmad der fik vi pølsehorn og så var der hygge indtil der skulle være ro i lejren.

Onsdag:

Vi havde købt os til at blive vækket en time senere så vi blev vækket kl 08:00

Og det var godt men det havde regnet hele natten og så vi vågnede kl 07:30

Og så skulle vi spise morgen mad. Men så skulle vi pakke alle tingene sammen og de pakke bivuakken sammen og så gik vi. Men vi skulle ikke så langt for vores lejr det var kun 50 meter væk eller sådan noget. Da vi kom tilbage havde vi fri leg indtil vi skulle spise frokost og der fik vi rugbrød. Så var der vejledning hvor vi skulle det samme som alle de andre dage og beg efter var der dyst hvor vi skulle skyde med appelsiner med en slangebøsse og det var min patrulje dårlig til vi ramte ikke noget Ikke engang en flamingo. Så var der PL info om forløb 1 hvor vi skulle lave en leg og så finde på alle reglerne og vi blev meget enige om alt. Så var der aftensmad hvor vi fik rugbrød. Og så var der bio hvor vi så bjørne brødrene. Man sad og frøs da vi så film fordi det var i et telt vi sad. Og så skulle vi skynde os i seng så der kunne blive ro i lejren.

Torsdag:

Vi vågnede op og jeg skulle blive patrulje leder (PL) og så var der morgen mad vi fik havregrød og så var vi færdige sådan at vi havde ok tid til at lave telt orden og det var vi også rigtig gode til. og så var der flaghejsning også skulle jeg til PL møde hvor jeg fik af vide hvad jeg skulle sige til min patrulje og at vi så skulle lave noget med koder. Vi skulle oversætte en tekst og det var vi gode til og alle kunne finde ud af det og det var bare godt. så skulle vi spise og vi fik rugbrød . Så var der vejledning hvor alle skulle sige noget godt om mig som PL og der var en masse gode ting og så var der ny PL og forløb 2 hvor vi skulle lærer nogle at lege vores leg. Så var der banket rasten af dagen hvor vi bare skulle feste og hygge og det var sjovt for vi skulle også lave maden hvor der var kommet to kokke som skulle hjælpe os men til sidst spiste vi maden og det var god mad. Men så var der nogle der gik i seng og jeg gik med.

Fredag:

Vi vågnede og så skulle vi spise morgen mad og efter morgen maden var der en masse ting vi skulle pakke sammen for vi skulle hjem den dag og vi var mega trætte efter vi havde pakket sammen skulle vi til flaghejsning. Så var der PL info hvor vi skulle lave et oprydnings spil hvor man skulle slå med en terning og så var der en opgave. Så var der vejledning hvor vi skulle snakke om hele kurset og at så noget. Så skulle vi spise og køkkenet havde lavet suppe til os og det var godt. Så skulle vi skynde os ned til stationen for der var nogle der skulle med toget. Men det skulle vi ikke så sagde vi Farvel og gik hjem.



Dagbog Plan Kira



Dag 1

Vi blev sat af på Hvalsø station hvorefter vi gik til Avnstrup spejder center.

Så blev vi præsenteret for hinanden og sat ud i de grupper som vi skulle være ude i hele ugen, min gruppe hed gepard. De andre hed elefant, næsehorn, krokodille, flodhest og zebra..

De voksnes gruppe hed flamingoerne.

Så satte vi vores bagage af på en trailor, så gik vi ud på en tur hvor der var opgaver undervejs.

Da vi ankom til lejren, fik vi vores ting og lagde dem op i de telte, hvor vi skulle sove. Herefter vi begyndte at bygge vores lejr op.

Da vi havde spist vores aftensmad, skulle vi vaske op og det blev gjort ved hjælp af lommelygter da det var blevet mørkt

Dag 2

Vi blev vækket af vores leder som hed Erik da vi skulle spise morgenmad klokken syv. Ca. klokken halv otte skulle vi til flaghejsning, hvor grupperne blev præsenteret og flaget hejst, og hvor vi sang fællessangen for at hylde flaget og til sidst sang vi plansangen.

Derefter fortsatte vi med at bygge videre på vores bord og skraldespand. Så båttede de voksne med hornet og det betød at vi skulle i dyst. Vi mødtes på den store bakke, hvor der var sat en bane op, den gik ud på at brænde noget reb og så skulle vi gå på to planker, hvor alle på holdet stod og samarbejdede med at få dem over målstregen. Efter dysten tændte vi bålet og begyndte at lave den varme middagsmad. Herefter kom de voksne, som skulle bedømme hvad maden var værd i robber. Det højeste var halvtreds robber, hvor vi fik fyrre robber for vores mad. Samtidig havde vi kogt vand over bålet, og vi fik vasket op.

Vi færdiggjorde vores bord og bænkene gjorde vi færdige på den tredje dag.

Så spiste vi aftensmad og derefter holdt vi blå time, og ca. klokken otte gik de fleste i seng i lejren.

Dag 3

Også dag tre blev vi vækket klokken halv syv, og vi spiste igen morgenmad klokken syv. Derefter stod den på flaghejsning med sang for flaget og til sidst plansangen.

Herefter gik vi tilbage til lejren, hvor vi gjorde det allersidste på lejren færdigt. Så tændte vi bålet og så skulle vi til dyst. Denne bane var lige så svær som den dagen før. Efter dysten blev der lavet varm mad over bålet, som også blev bedømt, og denne gang fik vi tredje robber for maden. Så blev der vasket op.

Efter maden blev der bedømt teltorden, og vi fik fyrre robbere, og så holdt vi blå time. Herefter snakkede vi indtil aftensmaden. Da vi havde spist skulle vi gøre klar til natteløb. Lige inden natteløbet var der en der blev dårlig så hun måtte blive hjemme i teltet. Vi løb natteløb i ca. tre timer. Et løb som var sjovt og uhyggeligt, da vi skulle passe på ikke at blive spist af kanibalerne.

Dag 4

Denne dag blev vi vækket af vores leder og spiste morgenmad og så blev vi bedt om at pakke vores ting da vi skulle på haik. Så båttede det og vi skulle til dyst, som gik ud på at balancere en appelsin på to rafter. Når man blev færdig fik man en ny opgave, hvor man skulle taste nogle koordinater ind på et almindeligt kort. Når man var færdig, blev man sendt af sted på heik. Vi var de første der blev færdige. Så vi begyndte at gå, men vi troede vi kunne tage en genvej, men vi blev nødt til at vende om igen, så vi gik den lange vej til der, hvor der var en ny post, hvor vi skulle finde så mange poster som vi kunne. Vi fandt syv i alt da vi havde ledt en time, så fik man en gps, hvor der stod, hvor vi skulle hen når vi havde fundet koordinaterne. Her fik vi nogle nye koordinater, der viste hvor vi skulle sove på heik.

Vi var de første der var der, så vi fik mest tid til at slå en bioark op, vi var næsten færdige da der kom et andet hold, så vi var langt foran, da alle grupperne var der. Til middag spiste vi frokost og fortsatte på vores bioark, da det blev lidt senere spiste vi aftensmad. Da det blev aften sad alle grupperne ved et lejrål og snakkede. Når man blev træt gik man bare i seng.

Dag 5

Vi blev ikke vækket af vores leder, denne gang blev vi nemlig vækket af nogen af de andre, som larmede så jeg ikke kunne sove, så jeg stod op og pakkede mine ting. Jeg var ikke den eneste der ikke kunne sove, det var næsten alle der ikke kunne sove på grund af krokodillerne. Så da vi skulle op var næsten alle vågne. Den dag var jeg ikke sulten, så alle andre spiste morgenmad undtagen mig. Så når man havde spist og slået sin bioark ned, blev man sendt tilbage til lejren. Det tog lidt tid, så vi var der først lidt før vi skulle spise middagsmad

Den dag lavede vi middagsmad i fællesteltet. Vi spiste og så gik vi til dyst. Denne gik ud på at ramme de voksne i flamingokostumerne med appelsiner og andre genstande. Efter dysten begyndt vi at pakke vores ting sammen og skille vores lejr ad.

Nu gik vi til fællesteltet for at se en film som var Bjørnebrødrene, her fik vi popcorn og skumfiduser, hvis vi havde robbere til at købe for.

Herefter gik vi til lejren, hvor vi blev kaldt ned til de hvide telte for at lave aftensmad, som var suppe mm. Nu kom flamingofamilien for at spise sammen med os. Efter spisning blev der afholdt en fest, hvor det var den sidste aften på Robtopia. Herefter gik vi bare i seng når det passede os.

Dag 6

Sidste dag, her stod vi også op kl. halv syv. Vi spiste morgenmad og gik til flaghejsning som var den sidste denne gang. Så pakkede vi alle vores ting sammen og så blev der båttet og vi skulle mødes med de voksne. Her skulle vi spille et rengøringspil, hvor vi skulle have så meget godkendelse som muligt.

Efterfølgende pakkede vi hele lejren ned, og til sidst spiste vi suppe. Nu lagde vi vores ting i traileren og begav os til stationen i en stor flok, hvor vi blev afhentet.

Vi fik sagt farvel til alle også de voksne, og så kunne vi tage hjem efter en dejlig lang plan.

Spejder ideen

DDS har til formål at udvikle børn og unge til voksne selvstændige mennesker der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Det gør vi— efter bedste evne— igennem vores spejderlov, vores spejderprincipper og igennem metoder. Og hvad står der så i de 3 tekster?

Spejderloven:

Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for
at finde sin egen tro og have respekt for andres
at værne om naturen
at være en god kammerat
at være hensynsfuld og hjælpe andre
at høre andres mening og danne sine egen
at være til at stole på
at tage medansvar i familie og samfund

Spejderprincipperne:

Tre principper danner grundlaget for vores arbejde:

De enkelte: Spejderen har ansvaret for egen udvikling

Omverdenen: Spejderen viser respekt for medmennesket, er hjælpsom og viser ansvar over for naturen og det samfund vi er en del af.

Det åndelige: Spejderen bestræber sig på at finde en tro, et åndeligt princip der er større end mennesket.

Spejdermetoden består af 8 elementer:

Oplevelser

Learning by doing

Patruljeliv

Friluftsliv

Værdier

Medbestemmelse og ansvarlighed

Aktiviteter og færdigheder

Samfundsliv

Adresseliste



Gruppeleder

Mette Høgh C. Æblevænget 7, 4760 Vo. Tlf. 51 53 25 87

Familiespejd

Jane Rode, Skellet 28, 4760 Vo, tlf 20 76 52 45

Jacob Rode, Skellet 28, 4760 Vo. Tlf. 28 89 45 21

Mikro

Christina Præstegaard Chr. Winthersvej 11. 4760 Vo. 50 54 30 20

Bo Andersen, Algade 113D, 4760 Vordingborg 71 70 52 66

Signe og Julie

Mini

Lisbeth Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg, 22 48 49 76

Dianna Holck, Pallesvej 57, 4750 Lundby 51 96 55 63

Junior

Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg, tlf. 29 92 50 72

Maria Nielsen, Algade 54c.2.tv. 4760 Vo, tlf. 28 91 11 99

Trop

Ole Hadsbjerg, Kornbakken 10, 4771 Kalvehave 20 45 44 56

Børge Frederiksen, Olsbjergvej 107, 4760 Vo. tlf. 22 41 88 50

Bestyrelsen

Formand Claus Hemmingsen, Gammelsøvej 41, 4760, tlf.:42924001

Kasserer Michael Rasmussen, Granvej 40, 4760, tlf.: 21635608

Forælder Torben Mølvig Jensen, Østervej 15A, 4760, tlf.: 30220219

Forælder Henrik Jess, Skovstræde 2C, 4760, tlf.: 60214417

Forælder Mikkel Kjellberg, Stubvej 21, 4760, tlf.: 51947034

Leder Majbritt Olsen, Kastrupvej 27, 4760 29 92 50 72

Leder Ole Hadsbjerg, Kornbakken 10, 4771 Kalvehave 20 45 44 56

Leder Mette Høgh C. Æblevænget 7, 4760 51 53 25 87

Revisor og revisor supp.

Revisor Flemming Gustavsens, Aagaardsvej 10, 4760 Vo. 55 37 15 73

Revisor supp. Allan Moltke Hansen, Goldschmidtsvej 7, 4760,