



Adresseliste

Gruppeleder

Mette Christiansen Æblevænget 7, 4760 Vordingborg 55 37 68 01

Mikro og mini

Helle Brintow Amalievej 8, 4760 Vordingborg 55 37 19 47

Erik Hansen Haminavej 15B, 4760 Vordingborg 55 34 39 78

Anders Christensen Nyråd Hovedgade 30 D, 4760 Vo. 25 14 43 88

Junior og Trop

Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg 55 37 35 31

Fie Sørensen Manøvej 100 1.th. 4700 Næstved 22 14 69 23

Mette Christiansen Æblevænget 7, 4760 Vordingborg 55 37 68 01

Senior

Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg 55 37 35 31

Bestyrelsen

Formand Susanne Roesdahl, Kærmindevej 14, 4760 Vo 55 37 10 22

Kasserer Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44. 4760 Vo. 55 37 30 56

Forældre Christina Præstegaard, Chr. Winthersvej 11, 4760 Vo.

Ung Sidsel Petersen Lysalleen 458, 4000 Roskilde 28 78 32 45

Ung Majbritt Olsen, Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg 55 37 35 31

Ung Fie Sørensen, Manøvej 100, 1 th. 4700 Næstved, 22 14 69 23

Leder Anders Christensen, Nyråd Hovedgade 30 D. 25 14 43 88

leder Helle Brintow Amalievej 8, 4760 Vordingborg 55 37 19 47

Leder Mette Christiansen, Æblevænget 7, 4760 Vo. 55 37 68 01

Revisor og revisor supp.

Revisor Anders Ørregaard, Orevej 163. 4760 Vo. 55 37 49 08

Revisor suppleant Erik Nissen, Riddergade 25, 4760 Vo. 55 34 58 32

Hytte og materialeudvalg

Forældre Alice Blichert Hansen Elmealle 55. 4760 Vo. 55 37 60 93

Forældre Niels Larsen, Smedestræde 3, 4760 Vo. 23 81 95 61

Leder Mette Christiansen, Æblevænget 7, 4760 Vo. 55 37 68 01

Indtjeningsudvalg

Ung Fie Sørensen Parkvej 105 D. st. 4. 4700 22 14 69 23

Forældre Nanna Popp, Bjerremarksvej 35, 4760 55 37 03 38

Leder Anders Christensen, Nyråd Hovedgade 30 D. 25 14 43 88

DET DANSKE SPEJDERKORPS



Sjølund Koks

nr. 72

13. årgang

Maj 2007

2007 er 100 året for spejderbevægelsen, tillykke.....

Blå spejder 



Indholdsfortegnelse

Forside	side 1
Indhold	side 2
Fælles program	side 3
Historien om Baden Powell og spejderbevægelsen	side 4–8
Tilmelding til fælles afslutning	side 9
Mikro og Mini	side 10
Junior og Trop	side 11

Hilsner fra gruppeleder:

Vi har en masse arrangementer foran os og jeg håber at I vil deltage i så mange som muligt: Sommerlejr, sunrice (vælg Kong Volmers eller vores, alt efter hvornår I er på sommerferie), Reload, Økseløb og senere natløb for de store. I næsten weekend er der specielt åbent for spejdere i Tivoli i København —chek selv på deres hjemmeside. Tilbage er der nu kun at ønske alle en rigtig god sommer og husk:

Vi ses igen mandag d. 20. august kl. 18

God sommer!

Mette

PS: husk tilmelding til afslutning d. 13. juni som er for hele familien.

DEADLINE

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Christiansen på mette@nyraad.net senest d. 27. august 2007

Junior og Storspejder



Hej Junior og Storspejder

Det går rigtigt godt med at tage 100 årsmærket —jer store i troppen er nu ca. halvvejs på 50 point og juniorerne er lidt længere —I ligger på ca. 65 point. Men vi når det alle sammen og så synes jeg oven i købet det har været sjovt at arbejde med dette materiale. Der er krævende og mindre krævende opgaver og I er ikke altid lige ivrige, for I vil jo også gerne hygge, snakke osv. Men vi når det og nu er det snart sommerlejrtd og sommerferie, så vi glæder os.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god lejr og ferie og husk vi starter d. 20.08.

Spejderhilsen

Fie, Majbritt og Mette

Program:

06.06: Vi pakker til sommerlejren

13.06: Fælles afslutning med forældre, se tilmelding andet steds i bladet.

Uge 29 Sommerlejr for de tilmeldte

1.august Sunrise morgenmøde sammen med Kong Volmer i anledning af 100 års dagen i spejderbevægelsen – indbydelse følger. Hvis ikke man kan deltage, så se sedlen fra Sjølund om hvad man så kan gøre.

20:08: fælles opstart ved egen hytte

25:08: Reload i Roskilde

29.08: Pakker væk efter sommerlejr og øver spejderfærdigheder til Økseløbet

05.09: øver til økseløb

8.– 9.09: økseløb

12.09: Rydder op efter økseløbet

17/9 fællesmøde med oprykning

26.09: møde —vi tager 100 årsmærke

01.10: fællesmøde

06.10: Natløb



Mikro og Mini

Hej Mikro

Vi er godt i gang med at løse opgaver til 100 årsmærket, for nogen går det fint, andre kniber det lidt mere, men vi skal nok nå det. Vi har haft nogle dejlige møder ved strand og ved skov, som forløb rigtig godt. Mikrorenen er dog præget af et noget ustabil fremmøde, vi håber på forbedring efter ferien.

Spejderhilsen
Helle

Hej Mini

I skal have stor ros – I klarer jer rigtig flot. I er gode til at være sammen med mikroerne, som ikke kan så mange ting, samtidig med i løser jeres egne opgaver flot. Når sommerlejren er slut tror jeg i nærmer jer 75 point til 100 årsmærket. Sidsel kommer hjem fra Færøerne inden lejren, jeg siger tak for at have været sammen med jer, mens Sidsel var væk, det har været dejligt.

Spejderhilsen
Helle

Program for Mikro og Mini

11/6 Patruljelege (100 år) evt. med Kong Volmer
13/6 Fællesmøde, som samtidig er sommerafslutning – forældre deltager

Uge 29 Sommerlejr for de tilmeldte UHA hvor vi glæder os

1. august Sunrise morgenmøde sammen med Kong Volmer i anledning af 100 års dagen i spejderbevægelsen – indbydelse følger

20/8 fælles opstart ved egen hytte
25/8 for MINI Reload i Roskilde
27/8 pakker væk efter sommerlejr og øver spejderfærdigheder til Økseløbet
3/9 øver til økseløb
8/9 økseløb
10/9 bål og hyggemøde
17/9 fællesmøde med oprykning

Jeg håber alle både Mikro og Mini er godt i gang med lodseddelsalget, ellers håber jeg i som forældre skubber lidt på og hjælper i gang.

God sommer til jer alle både forældre og spejdere.

Spejderhilsen
Anders, Erik og Helle

Fælles program



13. juni: Fælles afslutning med
forældre ved vores egen hytte kl. 18–20

(husk tilmelding)

Uge 29: divisionssommerlejr ved Dehnslytten

1. august: Sunrice kl. 8 for alle spejdere i hele verden.
Se vores seddel om samme eller vælg Kong Volmers
arrangement på anden seddel

20. august: fælles start ved hytten kl. 18–20 for alle
spejdere i Sjølund. Vi ses!

25. august: Reload 07 i Roskilde.

8.–9. september: Økseløb

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer!

Spejderhilsen Ledere og Bestyrelse



Sir Robert Baden-Powell



Stifteren Sir Robert Baden-Powell (1857 - 1941)

Da Robert Baden-Powell i 1903 vendte hjem til England som nationalhelt efter sin indsats under Boerkrigen i Sydafrika, blev han bekymret for sit folks og lands fremtid. Det lignede for meget det gamle romerriges forfaldsperiode, syntes han.

Han vidste både fra sin tid som officer i Indien og ikke mindst fra belejringen af Mafeking i Sydafrika, hvad indfødte drenge kunne udrette som spejdere (spioner). Han vidste også, at det var en næsten håbløs opgave at prøve at ændre på de voksne holdninger. At forandre fremtiden kunne man ved at satse på ungdommen. Den var fuld af begejstring, energi og liv, men ingen så en opgave i at lære dem at tænke selvstændigt, at være ridderlige og hjælpsomme samt at vise praktisk fædrelandskærlighed.

Dette problem talte og skrev Baden Powell om i de første år af 1900-tallet. Han holdt mange foredrag, bl. a. for 7000 drenge ved Boys Brigades (FDF) tyveårsfest i Glasgow. Han beskrev sine idéer for ledende mænd inden for skole, kirke og forskellige drenge- og ungdomsbevægelser samt forsvaret og parlamentet. Han præsenterede sit "Spejdertræning for drenge" som en mulighed for at forny arbejdsmetoderne og indholdet hos disse kredse, men uden den store gennemslagskraft hos de voksne. Drengene var derimod begejstrede. De ville være spejdere, og det skrev de om til Baden Powell. Han fik så mange henvendelser, at han ikke kunne sidde dem overhørig. Han drøftede alt dette med venner i foråret 1907, og der blev lagt en plan for at præsentere spejderidéen for den store offentlighed. Den havde tre punkter:
Afholdelse af en lejr med 20 drenge, foredrag og en bog.

Sommerafslutning d. 13.06



Hej Spejdere og forældre i Sjølund

Vi holder fælles sommerafslutning ved vores hytte onsdag d. 13. juni kl. 18—20.

Vi skal spise sammen og øve forskellige aktiviteter som vi som spejdere har øvet i det sidste halve år for at tage 100 års mærket. Vi er nu ca. halvejs og nu bliver det altså forældrenes tur. Vel mødt!

Medbring: en pakke pølser og spisegrej

Vi har: mad og aktiviteter klar (maden skal I selv være med til at lave)

Pris: 50 kr. pr. familie

Tilmelding i uge 23 (ugen før)

Spejderhilsen Ledere og bestyrelse i Sjølund

Klip.....Tilmelding til 13.06.07.....klip.....

Vi vil gerne komme d. 13.06. Vi er.....

Vedlagt 50 kr.....(kun spejder: 10kr.....)

Men vi vil gerne have jer forældre med!!!

Underskrift.....



Sir Robert Baden-Powell

Spejderbevægelsens grundidé er uændret gennem 100 år uanset adskillige omskiftelser og forandringer. Dette grundlag er: Ud fra et religiøst og alment etisk grundlag at påvirke den enkelte spejder til en positiv personlig udvikling gennem samværet med jævnaldrende i en opdragende leg med naturoplevelser og praktiske / kreative aktiviteter. Herigennem opøves til selvstændighed, venskab over alle grænser og hjælpsomhed. For at nå dette mål benyttes den pædagogik, der hedder: *Lerning by doing*, ligesom spejdere verden over er fælles om at have en spejderlov og et spejderløfte, der udtrykker disse mål ud fra de lokale forhold.

Formuleringen har gennem tiden ændret sig. *Spejdersporten og dens aktuelle tilbud er blevet tilpasset de skiftende tiders krav, men den bærende idé er lige så fundamental, aktuel og levende som da den første gang blev fostret af bevægelsens stifter Robert Baden-Powell.*



Fra DDS hjemmeside og Kong Volmers gruppeblad

Sir Robert Baden-Powell



Verdens første spejderlejr blev afholdt fra den 1. til den 8. 8. 1907 på en lille ø, Brownsea Island, i Den engelske kanal ud for byen Pool. Deltagerne var valgt dels fra en folkeskole i London, dels fra to afdelinger af Boys Brigade nær øen. Lejrens program indeholdt alle de aktiviteter, der senere har været bærende i spejderbevægelsen: Lejrlev, primitiv madlavning, knob, pionering, orientering, snigning, naturkendskab, koder, førstehjælp, samfundskendskab og -engagement samt leg og sport.



Lejren blev en kæmpe succes og det rygtedes ud over hele England. Udbredelsen skete ikke mindst gennem udgivelsen af seks hæfter, der til sammen blev til bogen: *Scouting for Boys*, der udkom fra september 1907 til januar 1908. På det tidspunkt fremlagde BP sine idéer spejdersport for offentligheden gennem en række foredrag i KFUM i større engelske byer. Dette nye tilbud var virkeligt noget, der tiltrak drenge. Over alt i England opstod der patruljer ledet af drengene selv, der snart blev samlet i troppe med en voksen som inspirator. I 1910 var der over 100.000 spejdere i England, og en verdensbevægelse var skabt, idet lande som Argentina, Brasilien og Chile samt flere europæiske lande allerede i 1909 havde fået spejdere, og i 1910 blev de første to spejderkorps etableret i Danmark. Spejderiéen vokser også kvalitativt. Straks efter, at drenge i 12 - 17 års alderen havde fundet sammen i spejderpatruljer voksede presset fra de mindre drenge, der ikke var gamle nok til at blive spejdere. De ville også være med. BP skrev derfor i 1916 "Ulvebogen", der beskrev lege og øvelser, hvis idé var hentet fra Rudyard Kiplings .



Sir Robert Baden-Powell

Her var et arbejdsstof og en fantasiramme, der kunne tilfredsstille behovet hos de 9 - 12 årige drenge. Ulvearbejdet var ikke spejdersport, men spændende leg, som man var i indtil den dag, hvor ulvedragten kunne ombyttes med den eftertragtede spejderuniform.

Ligesom spejdersporten løb også ulvearbejdet som en steppebrand over verden, og snart var der også ulveunger i de fleste af jordens lande.

Men det var ikke kun de yngste, Baden Powell interesserede sig for.

Gennem en række bøger blev der sat mål og rammer for tropførerens arbejde gennem bogen "Aids to Scoutmastership" fra 1919, og han skabte rammen for et ungdomsarbejde gennem bogen "Rovering to Success" fra 1922. Denne blev næsten en lige så stor succes som "Scouting for Boys".

Her fandt de unge inspiration til at udvikle spejderbevægelsens grundidealer: Tjeneste, ansvarlighed, hjælpsomhed, personlig udvikling fysisk, psykisk og åndeligt samt venskab over grænser.

Spejdertræning gælder ikke kun børn og unge. Uden dygtige ledere, kan en bevægelse ikke udvikles. Det var derfor med stor taknemmelighed, at Baden Powell i 1919 fik overdraget en ca. 225 ha stor grund med et mindre slot til brug for den internationale lederuddannelse og til weekendlejrgrund for Londons spejdere.

Træningslejren i Gilwell Park blev snart til inspiration for oprettelse af Gilwell-kurser i de enkelte spejderlande. Ud fra Gilwelltræningen har de enkelte spejderkorps udviklet deres ledertræningsprogrammer, der omfatter utallige former for kurser, som hele tiden tilpasset de aktuelle behov. Men siden 1919 har Gilwell-kurset med dets symboler på gennemførelse: Det grå tørklæde med et skotsk tartan samt de to træperler i en lædersnor, været noget særligt.



Sir Robert Baden-Powell



træningssystem med udgangspunkt i det engelske pigespejderkorps førertræningscenter Foxlease.

I 1930 fik pigespejdernes verdenskonference foræret en stor hytte i Schweitz, Our Charlet, af den amerikanske Mrs. Storrow. Det har efterfølgende dannet rammen om mange konferencer og kurser.

Spejderbevægelsen - et verdensomspændende broderskab

Fra begyndelsen var det vigtigt for Baden Powell, at spejderbevægelsen skulle være med til bidrage til mellemfolkelig forståelse, venskab og fred. For at understrege dette har der ca. hvert fjerde år siden 1920 været afholdt verdensjamboree i forskellige lande. Jamboree betyder "mange stammers glade samling". Den første fandt sted i Olympia i London og der deltog 12.000 spejdere fra 27 lande. I 1924 var der jamboree i Danmark med 5000 deltagere fra 34 lande og i 1929 samledes over 56.000 spejdere fra omkring 42 lande og ca. 32 dele af det britiske imperium i Arrow Park i England.

Den sidste jamboree, som Baden Powell deltog i, var i Vogelenzang i Holland i 1937. Sygdom tvang den gamle spejderchef til i 1939 at rejse til Kenya. Der døde han i januar 1941 og ligger begravet.

I Westminster Abby i London er der en mindetavle over Sir Robert Baden-Powell og den bevægelse han skabte og som efter 100 år fortsat er i levende udvikling.

Svarende til drengenes jamboreer udviklede pigespejderne deres internationale sammenkomster, Pax-Ting. I dag, hvor mange lande har fælleskorps for både drenge og piger, er det jamboreerne, der er de store fælles internationale begivenheder i spejderverdenen.

