

Sjølund Koks.

NR. 1

Juni 95

4. ÅRGANG



DET DANSKE SPEJDERKORPS



Sjølund koks

Nr. 100

18 årgang

Juni 2012

Sjølund koks nr. 100

Det Danske Spejderkorps

www.vordingborgspejderne.dk

Indholdsfortegnelse

Hip Hip Hurra.....	Side 3
Fælles Program.....	Side 4
Hvad nu hvis.....	Side 5
Hej Mikroer.....	Side 6
Sjølund Sangen.....	Side 7
Hej Mini.....	Side 8
Livstræet.....	Side 9
Hej Junior.....	Side 10
Hver lørdag Eftermiddag.....	Side 11
Troppens gode råd.....	Side 12-15
Hej Trop.....	Side 16
Helle Brintow.....	Side 17
Trop Blå Sommer 2009.....	Side 18-19
Klan Indlæg.....	Side 20
Dasja(Dasha) A Polesluk.....	Side 21-22
Lotte Høgh.....	Side 23
Regler og retningslinier.....	Side 24
En ægte spejderhistorie.....	Side 25-26
Plan minder.....	Side 26-27
Udviklingsplan.....	Side 28
Rikke Frank.....	Side 29-30
Rød tråd.....	Side 31
Værdier.....	Side 32
Ditte Jørgensen.....	Side 33
Quates from Baden Powel.....	Side 34-36
Sct. Georgs Gilderne.....	Side 37
Lejr Sangen Spejdernes Lejr 2012.....	Side 38
Opslagstavlen.....	Side 39
Adresseliste.....	Side 40

Hip Hip Hurra

Koks nummer 100 er på gaden!!!!!!!!!!!!!!

Det helt store nummer med ekstra indlæg fra gamle og nye spejdere. Masse-re af sjove små citater fra gamle koks.

Vi har blandt andet fået Lotte som har været juniorleder i Sjølund gruppe indtil 2002 til at skrive om nogle af hendes minder.

Rikke som har været med til at starte natløbet, og været tropsleder i gruppen i rigtig mange år, til og skrive nogen af de sjovere minder fra natløbet igennem tiderne, (som sjovt nok også i år kan fejre et specielt jubilæum. 20. gang)

Derudover vil der som der plejer være indlæg fra alle grene, og diverse nød-vendige oplysninger og beskeder.

Læs meget mere i bladet, som er sammensat af os (Ditte og Majbritt junior-ledere i gruppen) Vi er også kommet til at skrive lidt om vores minder fra vores spejder tid.

Ren Nostalgi Koks nr. 100



Fælles program

3 dage i uge 27: God tur til mikroerne der skal på deres egen lille sommerlejr sammen med FDF, Ørslev. Mikroernes egen lille 2012 lejr. Rigtig god tur til Jer!

Uge 30: De sidste oplysninger på 2012 lejren får I med hjem på særskilt seddel. Rigtig god tur til alle mini, junior, trop, senior og ledere!!!

Vi starter igen den 20. august kl. 18 til 20 ved hytten.

Dette møde er fælles for alle spejdere.

Vi glæder os til at se jer igen!


I ugen efter, henholdsvis den 27.8 og 29.8 er der almindelige grenmøder.

den 8. – 9. september: Økseløb for alle spejdere

den 17. september kl. 18 – 20 ved hytten: oprykning (fælles møde for alle spejdere)

Vi ønsker alle spejdere og deres familier en dejlig varm sommer!

Stor spejderhilsen Ledere og Bestyrelse i Sjølund DDS



Fra koks 83- vi overlevede seniordøgnet, der udsatte os for lidt af hvert.



Fra koks- Fra koks 81- man kan ikke give noget væk med lukkede hænder"-Mette, man træffer nogle valg og ser ikke tilbage-Sacha Trop

Hvad nu, hvis.....

vi ikke havde haft et fælles blad i Sjølund? Hvordan var kommunikationen så? Kan vi nøjes med hjemmesiden? Bliver bladet læst? Læser man som forælder alle sider? Hvad nu, hvis...

Vi har valgt at producere et fælles blad i Sjølund og vi er nu nået til blad nummer 100 i en ubrudt række over cirka 18 år. Vi har bevidst valgt det let producerede blad. Der er ingen reklamer og bladet er trykt, så billigt som muligt i alle årene i firmaer/organisationer der ikke har ønsket at blive fremhævet. Bladet har fungeret som programblad primært og sekundært med oplysninger om diverse tiltag fra bestyrelsens side. Derudover har bladets formål også været at sikre den røde tråd i Sjølund = bevidstheden om at vi alle er en del af Sjølund Gruppe og Det Danske Spejderkorps = en del af et stort fællesskab.

Igennem alle årene har jeg fungeret som en slags redaktør og det har været et let job, indlæggene fra de respektive grenledelser er altid kommet næsten til deadline: stor ros til ALLE ledere fra mig! Bladet har haft forskelligt layout, størrelse og i starten var dele af det skrevet i hånden. Modtagere har været spejdere og deres familier, samt vores division, diverse kontakter og medier samt pligtafleveringen der får 2 blade af hvert udgivelsesnummer.

Men jeg har ikke nødvendigvis fundet svaret på ” hvad nu, hvis” Jeg ved jo positivt, at mange spejdere og forældre får deres informationer via bladet men om resten af bladet bliver læst, får svæve i det uvisse. Vores formål med at skabe god sammenhængende kommunikation og information er nået via både hjemmeside og Sjølund Koks og så er redaktøren tilfreds og ønsker SJØLUND KOKS hundrede gange tillykke!

Stor spejderhilsen Mette, Gruppeleder i Sjølund DDS

PS: Denne gang er Majbritt og Ditte redaktører—stor tak til jer for det kæmpe arbejde I har lagt i dette specielle nummer af Koks!!!

Fra koks 85-medlemstallets er fortsat stigende-godt gået!

Fra koks 80-så er vi trådt ind i et nyt år, og mon ikke det bliver et fantastisk år.

Hej Mikroer og forældre

Nu er sommeren her. Vi glæder os til den forestående sommerlejr som er speciel i år også for mikroerne da vi skal være sammen med andre spejdere – FDF’erne fra Ørslev + FDF’er fra Brøndby strand. Vi glæder os og ser frem til en kanon sørøvertogt, hvor Silja også er med.

Naturen kalder. Vi vil besøge landet, vandet, stranden og skoven hen over sommeren og efteråret, så vær forberedt på, at vi mødes forskellige steder. Vi aftaler gerne fælles kørsel for dem der har behov for det. Vi hjælper hinanden, så sig til...

På vores møder vil vi holde fast i sundhed. Vi spiser sundt eller har aktivitet hvor vi får pulsen op☺ Vi kan ikke lade være...

Forældre i er altid velkomne til at være med.

Sommer program for mikroer:

20/8 Fællesopstart

27/8 Vi tager 5 km mærket

3/9 Vi forbereder os til økseløb

8/9 Økseløb – Denne gang ved Spejderhytten i Præstø

10/9 Naturen kalder og vi tager på landet – nærmere information kommer

17/9 Fælles oprykning - vi sender de mikroer videre der nu skal være minier

24/9 Vi tager ud i naturen og kigger på vanddyr

1/10 Vi mødes på Ore strand ved fyret for enden af Badevej

Tag tøj på der passer til vejret, da vi altid er ude.

Mange spejderhilsner

Ellen og Christina



Sjølundsangen

Mel. Den glade vandrer...

1.
I Sjølund gruppe mødes vi,
Til hverdag og til fest,
For vi kan spejderri li
Og sammen er vi bedst
Spejleri, spejdera, spejleri, spejdera –ha-ha-ha
Spejleri, spejdera
Og sammen er vi bedst.

2.
Vi startede et lille sted,
Som ”slottet” blev det døbt,
Men der kom hurtigt mange med
Så blev barakken købt.
Køberi...

3.
I Vordingborg vi hører til,
Den gamle hovedstad,
Med gåsetårn og garderspil,
Ruin og andebad,
Baderi...

4. Med mikro,mini,junior,
Vi tager kampen op,
Med spejderne og senior,
Tropperi...

5.
Nu slutter vi vor lille sang,
Fra Sjølund gruppen her,
Vi ses jo nok en anden gang,
Så kan i høre mer.
Spejleri....



”Nytårs ønsker

Store højtflyvende drømme og mirakler hører som regel sammen med nytårs ønsker. Man forstiller sig ting og sager, der kunne gøre alting meget bedre. Man glemmer som regel altid at tænke på, hvem der skal udføre/gennemføre disse projekter, men det har man egentlig også lov til. Attså lov til at drømme lidt. Hvis det derimod gælder og man har nogen ”nytårs foresætter”, så ligger det ligesom i ordet, at man også selv har et ansvar for, at disse bliver til noget.”

Hej Minier

Så er sommeren over os, i hvert fald er det det der står på kalenderen, så må vejrguderne bare tage sig sammen.

Vi har arbejdet med at klare os selv, her op til sommerferien, og sluttet af med at have en lille konkurrence. Der blev tørret borde af, skåret frugt ud og lavet et godt bål, der kunne brænde en snor over.

Vi glæder os til at tage på sommerlejr med Sally og Freja K, og vi skal ud og opleve en masse på den store lejr. Vi regner med at vi skal ud og prøve noget med energi, og måske møde en kendt. Nu må vi se ☺

Programmet efter lejren er som altid, at vi skal starte med at gøre os klar til økseløbet.

God sommer, og vi glæder os til at se jer igen

Susie, Lisbeth og Sidsel

20/8 Fælles opstart

27/8 Forbereder os til økseløbet

3/9 Forbereder os til økseløbet

8-9/9 Økseløbet



”i weekenden d. 5-6 september var der 2 patruljer på økseløb som startede i Vintersbølleskoven og sluttede under farøbroen. Det var, efter hvad jeg kunne høre, en rigtig god tur, men der var for få aktiviteter, jeg kunne forstå at der bl.a. var savnet et natløb. Men men men det gik jo særdeles FLOT piger- Akela blev 3. bedste patrulje, Shere-khan blev bedste patrulje og det blev til ØKSEN som trop.”

Citat fra koks nr. 21. november 1998.
årgang 4. (indlæg fra troppen)

Livstræet

Der er så meget, der kan trykke,
gøre dagen trist og grå.
Se de folk, der uden lykke
bare går og går i stå.
*Lad dem lege i livstræets krone,
lad dem følge, at livet er stort,
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.*

Der er så meget uden varme,
uden ånd og uden liv.
Folk bli`r fattige og arme,
tænker kun på tidsfordriv.
Lad dem lege..... osv.

Der er så mange uden venner,
uden kærlighed og kys.
Folk, som ingen andre kender
hvor skal de mon finde lys.
Lad dem lege..... osv.

Der er så hård en kamp om magten,
alle kæmper for sig selv,
er der ingen, der har sagt dem,
at de slår sig selv ihjel?
Lad dem lege..... osv.

Der er så mange, der er slaver,
lænket fast til job og tid –
hvorfor bruge vores gaver
uden tanke, uden vid?
Lad dem lege..... osv.

Erik Lindeberg



Fra koks 76- efter det skulle
lederne og seniorenne finde
ud af hvem der havde taget
et til salg skilt

Junior program

- ”29 sep. : Bål, lave snobrød og reste skumfiduser.
- 6 okt. : Efterårsskovtur.
- 13 okt. : Biblioteksbesøg – opfølgning på skovtur.
- 14 okt. : Blå sommer aften husk evt. billeder.**
- 20 okt : Efterårsferie.
- 27 okt. : Byløb.
- 3. non. : Usynlig skrift.
- 17. nov. : Duelighedstegnet ”sjov I gaden”.
- 24. nov. : Duelighedstegnet ”sjov I gaden”.
- 26/27 nov. : Tur i hytten og fest som af slutning på ”sjov i gaden”.**
- 1. dec. : Juleklip og julegaver.
- 8. dec. : Juleklip og julegaver.
- 15. dec. : Julehyggemøde med forældre.
- 5. jan. : Lejrebålskapper og bestikposer.
- 12. jan. : Lejrebålskapper og bestikposer.
- 19. jan. : Orientering og O-løb.
- 26. jan. : Orientering og O-løb.
- 29/30 jan. : Juniortraf”**

Citat fra koks nr.26. oktober 1999 årgang
5. (et juniorer program)

Hej Junior

Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt, og vi er så småt på vej til Spejder-nes lejr 2012. vi glæder os meget. Alle som skal med på lejren har nu taget øksebevis. Nogen af os har måske allerede pakket deres tasker, Og nogen spørger måske mor, men husk nu i kan godt selv!!!! Badetøjet har i selvfølgelig husket, så i er klar til den helt store badeaktivitet på lejren, hvor vejret selvfølgelig gerne skulle være super godt. Solcremen har i pakket til den særligt skarpe sol, som vil skinne over Holstebro. Så vi undgår for mange solskoldninger. Vi glæder os meget til at se jer, både jer vi ser på lejren, men også jer som desværre ikke kunne deltage i år. Efter sommerferien starter vi op som sædvane med et fælles møde, dato finder i andet sted i bladet.

Når vi starter op på vores egne møder skal vi træne til økseløbet nærmere planer når vi nærmer os.

Vi glæder os meget til at se jer alle igen efter sommerferien, dejlig solbrune, og friske på en ny omgang spejder. Måske i har gode oplevelser i vil dele med os.

Mange spejder hilsner og på gensyn

Laila, Ditte og Majbritt



”- så jeg vil benytte lejligheden til at sige tusind tak for opmærksomheden til vores bryllup d. 2. juni 2001 - både gaver, kort og espalier. Det var bare dejligt og festligt med sådan en flot espalier, da vi kom ud af kirken. Vi havde en prakfuld dag som vi altid vil mindes med største glæde!!”

Citat fra koks nr. 37 August 2001 årgang 7.
(Indlæg fra Rikke. Jeg (Ditte) var med til at stå i espalier, og på vej tilbage til hytten mødte/ så jeg en fyr jeg havde været sammen med dagen før, jeg var 20 år)

Hver lørdag eftermiddag

Hver lørdag eftermiddag Så tar
Jeg cyklen af skuret og gør mig klar,
Så pakker jeg mig
En stor pakke mad
(Og trykker den vældig flad).
En kniv, en gaffel og en ske,
Tre fjerdingpund singallate,
En kaffekande med skavank,
Tre kopper uden hank.

*Af banen, her kommer heltene,
Vi skal ud og ligge i teltene,
under himlen høj,
Det er så spøg,
og her kommer vi i vort spejdertøj*

Og lejrbalet vi har så kær,
Hver aften så fælder vi flere træ'r,
Så bruger vi lidt
Patrolium og sprit,
Og balet det bli'r så hedt
Og mens vi laver ildebrænd
Vi synger »Der er et yndigt land«,
Og når balet ikke bluser mer',
Så fælder vi blåt et par træ'r .
Af banen... osv.

Når lejren endelig går til ro,
Så finder vi teltet, hvor vi skal bo,
Så kryber vi ne'r
I posen, i ser,
Vi har jo en pose hver,
Men li'som hos ansjoserne
Vi tit er fler i poserne,
Så snorker vi i dur og mol
I natten så klam og kold.
Af banen.....osv.

Fra koks 87-små hurtige til Sjølund koks læserer (ca. 200 spejderer i Bhutan kunne få tørklæde og mærke efter indsamling af 390 kr.

Fra koks 79- stort stort tillykke til alle spejderer for det flotte resultat på økseløbet. I er bare så gode.

Tophemmeligt info ! shh **Hemmeligheden bag den gode patrulje...**

Der kræves faktisk ikke det helt store, de eneste store krav er fællesskab og samarbejde. Hvis man er i besiddelse af disse evner kan man alt. Det er lykkedes for samme patrulje at vinde turnout 4 år i træk. Nogle er født med disse evner og andre skal oplæres.

.....
.....

Sådan bliver I en god patrulje

1. Sørg for at have et godt samarbejde og tag nu det spejderarbejde seriøst ellers kommer I ikke langt.
2. Husk der er plads til alle og alle har deres evner og svagheder. Det er vigtigt at have respekt for alle i patruljen.
3. Et godt fællesskab er opbygget på tillid og bredt venskab ud over alle grænser. Det er en stor fordel at have ansvarsbeviste PL/PA, de er med til at løfte patruljen og holde styr på trætte patrulje medlemmer.

Hvis har det kan det ikke gå galt.

.....
.....

Tips og fiduser

1. Hvis du leder efter røgvenderen så led på pladsen ved siden af vaniliekranshullerne og venstrehandsraften.
2. Drop plastikposerne i Converseskoene og hop i mors gummistøvler
3. Hvis du ikke kan finde toilettet er der altid spildevandshullet.
4. Der er ikke skildpadde i forloren hare.
5. Gaffa kan bruges til alt.

Hvis en af patruljemedlemmerne i din patrulje tilfældigvis er faldet og forstuvet eller brækket benet, så udnyt det og vind turnouten.

”nu har vi manglet dette blad så længe, kæmpet med de løse sider og de manglende tilbagemeldninger. ”de løse” kan ikke helt undgås, men gid, vi alle må lære at bruge bladet.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL SJØLUND KOKS”

Citat fra koks nr. 1. juni 1995. 1. årgang. (fra gruppelederen)

Lejrkæresten på 2012 (hvordan gør jeg?)

Hvad er en lejrkæreste?

En lejrkæreste er en dreng du har haft et godt øje til i begyndelsen af lejren, senere begynder i måske at flette fingre, når i sidder omkring bålet sidder i måske X-TRA tæt og måske kysser i også lidt?

Hvor gammel skal man være?

Spejder kærlighed har ingen alder. Men det nok mest dem mellem 12 – 18 der går op i det.

Jeg gætter kun, og i må ikke hænge mig op på det.

Hvordan mødes man?

Man møder jo nye mennesker hele tiden på 2012, men til Festen har du den helt store mulighed.

Festen er nok det de fleste unge ser mest frem til, for til Festen, kan alt ske.

Hvordan får jeg så fat i den person jeg vil have?

Vær dig selv. Det nok det bedste råd jeg kan give. Men ellers så smil, vink og snak med personen. Så skal det hele nok gå.

Bare følg din intuition. Men tag det roligt.

Hvad hvis jeg ikke har kig på en speciel, men gerne vil møde en sød fyr?

Skaf dig en T-shirt hvor der står "Free Hug" så skal du nok møde en masse nye søde fyre.

Hvad gør jeg med et brækket spejder hjerte?

Det ikke altid du får den du vil have, men så må du bare tænke: "Pyt med ham, der er så mange andre søde drenge." For du har ikke hele sommeren! Snak med nogle gode spejder venner, og så er det hele lige pludselig ikke så slemt mere.

Så nu er du vist forberedt til 2012.

De kærligste hilsner

Scout lover – ekspert i lejrkæresten.

Citater fra Troppen

Julie: Jeres venskab er ligesom en fulgeunge, I MÅ IKKE TABE DEN!!

Signe: Jeg er helt blank

Nina og Margot: Jeg så en kat, den var sådan helt kattet, sådan er de MIAV !!

Mie, på facebook: Aber og numser, elsker det!!

Trine: Av, min arm !!

Sophia: Go røv

Rebecca: Tænk hvis fugleungen falder!!

.....
.....

Top 10 Spejdersange.

Lyseblå bananer

Nr. 172 i den gamle sangbog.

Skal vi gå udenfor?.

2012 lejren

Det vi brænder for

Nr. 105 i den gamle sangbog.

4. Bobbie Bingo Nr. 138 i den gamle sangbog.

Livstræet

Nr. 186 i den gamle sangbog

Blå Sommer 2009 sangen

Omkvæd

Puff

Nr 164 i den gamle sangbog

Hvem har malet himlen blå

Nr 165 i den gamle sangbog

Eskimovisen

Nr 175 i den gamle sangbog



Fra koks 77- sommer

betyder også sommerlejr
og den glæder vi os til.

Jeg er en glad lille mikro

1. Jeg er en glad lille mikro
og nu skal jeg af-sted på årets
spejderlejr.
Det glæder jeg mig til
Jubi jah Jubi jah
Det glæder jeg mig til

2. Og når det så bliver aften
så bliver jeg ritig ked for
jeg har nemlig hjemve
det er jeg allerbedst til
øv bøv bøv øv bøv bøv
det kan jeg ikke li.

3. Vores søde leder som hjælper
os så tit hun holder os i
hinanden så vi kan oplev
spejderånden
jubi Jan jubi Jan
og oplev spejderånden

4. Gi dem til tjikker-likker-tjikker-likker
gi dem et likker- tjikker –likker, (synges 2 gange)
hey mikro spejder, det gjorde i da godt

Fra koks 78-Helge, brobizzen og pige fra
Lithauen. Spørg mikroerne om brobiz-
zen? Spørg junior og spejdere om Helge?
Og senior om pigen fra lithauen?

”mikrosiden

06.09.97, økseløb v/dehnslytten
08.09.97 besøg på ruinterrænet
15.09.97 opryning-kongvolmer
19.09.97 &
20.09.97 salg af kuvertlodsedler fra hytten
Fredag: 15:30-18:00
Lørdag: 10:00-13:00
22.09.97 lave fiskenet
29.09.97 fisketur ved havnen
04.10.97 Divisionsturnering i Stege
Nærmere besked følger
06.10.97 opryning hos sjølund
13.10.97 efterårs ferie
20.10.97 Lave mad og spise i hytten
27.10.97 skovtur og stjerner (husk lygte) ude
03.10.97 besøg”

Citat fra koks nr. 14. september 1997. årgang 3.
(program fra mikroer)

Hej alle I gode Tropsspejdere.

Nu nærmer sommerferien sig med hurtige skridt og vi ønsker jer en god sommer.

Vi ser frem til den store sommerlejr 2012 hvor vi skal have nogle gode oplevelser sammen.

Vi har besluttet at lægge Egern og Akela sammen efter sommerferien, og er åbne for at dele igen når I bliver flere i troppen. Vi vil gerne have at I tager større del i planlægningen af spejdermøderne, og derfor er programmet frem til næste nr. af Koks i september ikke planlagt ;-)

Julie har foreslået en cykelhejk til Møn fra d. 24-26 august.

Med spejder hilsner
Julie og Ole

Fælles opstart 20 august
Cykelhejk til møn 24-26 august

En lille muse historie
”Markmusen tisser lidt her og der, når den render omkring i græsmarkerne. Tissepletterne fungerer som en slags vejskilte, så markmusen hurtigt kan finde omkring i sit område. På den måde kan den undslippe sine fjender, for det er kun markmusen som kan lugte pletterne.
Desværre opsuger tissepletterne ultraviolet lys og det undgår ikke tårnfalkens blik! Når den svirre rundt højt oppe over marken, ser den formodentlig et helt markmuselandkort under sig. Når bare den holder øje med vejene, kommer der før eller siden en markmus, som bogstavligt talt render ind i et trafikuheld med dødelig udgang – et sammenstød med tårnfalkens kløer”
Citat fra koks nr. 42 Marts 2002 8 årgang.(indlæg fra mikroerne)

Kære KOKS - kære læsere af koks.

Stort tillykke med trykning af blad nr. 100. Jeg tror ingen af os havde tænkt så langt frem, da vi planlagde det første blad. Vi vidste i gruppen at vi havde brug for et sted, hvor alle kunne blive orienteret om aktiviteterne i alle grene. Et bladudvalg blev nedsat, et navn til bladet blev fundet, Mette fik lavet en aftale om lån af kopimaskine til trykning og så var vi i gang.

Jeg er så heldig at have hele samlingen af blade, så da jeg så vi nærmede os nr. 100 fandt jeg mappen frem. Jeg begyndte at læse bladene fra start og det var en fantastisk oplevelse på flere måder. Jeg genoplevede en masse spejdertimer fyldt med masser af aktiviteter, mange superglade spejdere både børn og voksne. Der er mange arrangementer hos gruppen som gentager sig år efter år men når man læser bladene er det lidt sjov at lægge mærke til gruppen stille og roligt ændre og udvikler sig. Derfor vil jeg opfordre spejdere til at gemme jeres blade måske ikke evigt men nogle år og prøv så at læse om nogle af de ting i selv har været med til, god oplevelse venter forude.

Selve udviklingen af bladet er jo også lidt sjov. Vi skrev i begyndelsen indlæg med håndskrift, forsiden var håndskrift og der blev klippet og klistret når billeder skulle med på siderne. Hvem kan forestille sig at lave sådan et blad i dag? Men det var fint at få et samlingspunkt for gruppen og behovet var og er der stadig derfor nu blad nr.100.

I blad nr.3 fra oktober 95 kan læses følgende "Antijantelov" af Poul A. Jørgensen.:

Du skal vide at vi andre regner med dig.

Du må indse, at mindst 4-5 mennesker - dine nærmeste - er helt afhængige af dig.

Du skal vide, at vi ved, at der er noget godt og værdifuldt i dig, som vi har brug for.

Du skal vide, du har nogle menneskelige egenskaber, som vi holder af.

Du skal vide, at vi andre også kender til at føle sig betydningsløs, værdiløs, ensom og mislykket.

Du skal vide, at du hører sammen med os.

Du skal vide, at vi vil gøre noget for dig.

Du skal tro, at dit eget liv og vort samfunds beståen er meget afhængig af din indsats.

Vi, du og jeg, kan løse problemerne i fællesskab.

I blad nr.13 fra juni 97 har tropsspejderne skrevet en "Kultur og Natur-guide i Nyråd". I denne guide kan man blandt andet læse om et gult hus på Græsbjergstien, hvor der er en flot ugle på muren. Ved i hvem der bor i huset nu? Måske men ellers kan jeg afsløre at Niels, som er leder i kong Volmer lige er flyttet ind.

Ja i blad nr. - - og i blad nr. - - og i blad nr. - - der er skrevet mangt og meget i 100 blade, jeg håber jeg får mulighed for at læse endnu 100 blade eller flere, fyldt med små og store spejderoplevelser.

Held og lykke fremover til Koks og til jer alle i Sjølund gruppe.

Spejderhilsen en gammel leder Helle Brintow.

Trop Blå Sommer 2009

Vi startede på Vordingborg station, onsdag d. 15 juli 2009. Togturen var varm det første stykke tid, fordi airconditionen var i stykker, og i Roskilde måtte vi vente i over en halv time, uden tilladelse til at gå på toilettet, på perronen, fordi en meget egoistisk person, med personlige problemer, havde besluttet at ende sit live foran et af togene. Da vi endelig ankom til Kliplev, efter en lang, lang togtur, skulle vi gå 3 km, men heldigvis uden vores tasker i dejligt solskin. Hele vejen fra stationen til lejren var der en slange af spejdere. Da vi kom til lejren var der kæmpe kaos fordi alle skulle finde deres lejrplads. På vores lejr var teltene allerede sat op, skønt by the way, så vi pakkede lidt ud og gik hurtigt i gang med at lave køkkenbord og bålplads. Vi boede i storbyen og havde udsigt til en flot skyline som nogen havde sat lege tyve meter fra vores lejr. Vi byggede og byggede og til sidst så det faktisk ret flot ud. Vi hyggede og snakkede og så kom skotterne endelig. Det havde vi glædet os til rigtig længe, og de var også rigtig flinke. De næste mange dage snakkede vi rigtig meget med dem og vi blev rigtig gode venner. Åbnings ceremonien var super flot og vi havde det rigtig sjovt. Vi lavede rigtig mange sjove ting som handlede som omhandlede lejrens tema, men vi lavede også andre ting såsom at sminke sår, ordne fødder (for det trængte de til) og så tog vi en masse morfar'er. Nogle af dagene var det varmt og andre af dagene var det køligere og så regnede det sågar også en enkelt gang eller to. Toiletterne var faktisk helt fine men badene var lidt dårligere. Vandet var koldt og så var der kun noget tyndt stof der skilte drenge badene og pige badene så man kunne næsten kigge igennem. Der var dog også nogle varme bade som kostede 20 kr.

"Her er en "engangs" parkeringsafgift på 150 kr. gælder for alle, og den påregnes pr. bil eller bus. Ved køb på forhånd via Blå Sommers hjemmeside er prisen kun 125 kr. Motorcykler koster 75

Hvorfor parkeringsafgift?

Som bekendt fokuserer vi meget på at minimere lejrens klimabelastning. Lejrens største CO2 belastning kommer fra transporten af lejrens deltagere og besøgende. Vi vil gerne motivere lejrens besøgende til at tage toget eller idet mindste at fylde bilen helt op. Derfor den relativt høje parkeringsafgift.

Cykelparkering.

Cykler kan parkere gratis på nærparkeringen under hele lejreperioden "
Citat fra koks nr. 82. juni 2009 15 årgang (info om Blå sommer lejren)

men de var helt fine og det var meget dejligt med et varmt bad en gang imellem. Afslutningsceremonien var sikkert rigtig god, men derfra hvor vi sad, kunne man hverken se eller høre noget. Det eneste vi kunne høre var ”Hej Matematik” og det var nu ok. Den anden sidste dag om natten skulle skotterne af sted med bus til Esbjerg hvor de derfra sejlede hjem. Det var en lidt trist afsked men vi har stadig kontakt til hinanden. Vores tur hjem var ikke just bedre end turen derned men vi fik da sovet lidt da vi endelig fik ro. Da vi kom hjem gik vi direkte i seng og sov længe, for i alle de ni dage havde vi ikke fået særlig meget søvn.

Mange spejderhilsner Karen, Stine og Julie<3



Stemmingsbillede fra Blå Sommer:

Vores meget flotte flagstang og Peter og Martin fra Præstø.



Koks 72- i skal have stor ros-i
klare jer rigtig flot



Klanens kloge ord!

Folk skal altså holde op med at spise stearinlys!

Hurra for Koks, det må godt nok være et gammelt blad, men Ekmann er trods alt ældre.

Vi er glade (igen, hvis ingen ved det, så er vi de ældste spejdere i gruppen af de unge) og vi er efterhånden en hel del, der mødes hver mandag.

Projekterne i øjeblikket er at lave vores BOB (BandlederOpbevaringsBoks) færdig, samt få kreeret en guldgås, der skal pryde kvarterets gåsetårn på sommerlejren.

Vi skal på top hemmelig VIP oplevelse på sommerlejren, og ellers skal vi ud og opleve Baywatch og nogle skal i Forsamlingshuset til debat.

Vi ønsker jer alle sammen en dejlig sommer!

XOXO Valdes Guldgæs

Mini program

- Mandag d. 23-10: Bålpuder.
- Mandag d. 30-10: Bålpuder + pressemøde.
- Mandag d. 5-11: Julemærkesalg (se tilmeldingssedden på side3)
- Mandag d. 6-11: vi kigger på kompas og stjerner.
- Lørdag d. 11/12-11: Weekend i hytten. Se tilmelding.
- Mandag d. 13-11: Bage kage møde.
- Søndag d. 19-11: Julemærkesalg (Husk at møde op mindst en af gangene !!!)
- Mandag d.20-11: Hemmeligt møde eller knob og dolk.
- Mandag d. 27-11: Hemmeligt møde.
- Mandag d. 4-12: Hemmeligt møde.
- Mandag d. 11-12: Hemmeligt møde.
- Mandag d. 18-12: Juleafslutning. Der kommer andre tilmeldingssedler ud.
- Mandag d. 8-1: Vi starter op. Se næste program.

Citat fra koks nr. 32. Oktober 2000. årgang nr. 6 (mini program)

Koks 69 – husk at betale
kontingent til tiden så bliver vores
kasser bare så glad tak

Koks 70 – Den go-
de kammerat må
komme i centrum

En Gang-Oplevelse

Der var engang, hvor vi var ude at gå. Måske tænker du; ”Det er der da ikke noget særligt i”. Til det kan jeg kun svare; ”Jo – det var der”. For det var nat. Jeg var med nogle af de mennesker jeg stolede allermost på. Vi grinede, vi prøvede at forstå hinanden, vi løste hver en udfordring vi mødte, vi forhandlede, vi diskuterede, vi grublede, vi inspirerede hinanden, vi gik, vi gik, vi gik, vi oplevede verden på en helt ny måde og vi vandt det europæiske Melodi Grand Prix. Ok, for at være helt fair, Brødrene Olsen gjorde det meste af arbejdet med ”Fly on the Wings of Love” i Stockholm i der herrens år 2000, hvad angår det med Melodi Grand Prixet. Men vi så det. Dér, mens vi gik og gik. Og gik.

Den nat, under en fantastisk vandre-divi, gik vi forbi det ene vindue efter det andet og så hvordan der i hver en lille stue summede et TV lystigt af sted. Vejret var fantastisk til at gå i. Ikke for varmt og ikke for koldt. Himlen var skyfri og månen lyste som om den prøvede at vise alle at Dag var noget opreklameret noget – vores skygger stod klart aftegnede på asfalten og lygterne var praktisk taget overflødige for at læse hvad vi havde brug for. Det var lige før jeg kunne mærke månestrålernes varme, der hvor de ramte mig. Luften emmede af forår. Vi gik i stilhed. Også i stilhed. En fantastisk stilhed, ikke en akavet en hvor man går og spekulerer over om de andre er så stille fordi de pludselig ikke kan lide en mere, eller om man ikke hører sammen, eller om man er løbet tør for noget at være fælles om.

Nej, det var en stilhed fyldt ud med ro, tillid og en snært af kærlighed – til naturen, til verden og i høj grad til den lille gruppe mennesker omkring en. Min gruppe. Mit fællesskab. Hver eneste person, der på ingen måde lignede mig, men som jeg vidste, forstod at hver en anden person i gruppen var af værdi, af betydning og af højeste vigtighed på denne Mission. Vi var forskellige. Vi kunne forskellige ting. Nogle kunne morsekoden, nogle kunne få de andre til at grine. Nogle kunne finde vejen og nogle kunne være opmærksomme på at vi alle var med. Vi var ikke alle sammen bedste venner. Dumme oplevelser havde der været masser af igennem vores tid sammen (gråd, skænderier, sårede følelser, riven i hår m.m.), men det var bare ikke det der bestemte. Det var Nu det gjaldt og vi kunne klare Nu sammen. Vi stolede på hinanden. Vi havde mødt hinandens dumme sider og overlevet det.

Da vi gennem vinduet på et lille, ensomt, landsted-hus så rulleteksterne med de danske Melodi Grand Prix-brødre i baggrunden, kører hen over skærmen, vidste vi at vi havde vundet. De Voksne var ret så overraskede over at vi kunne fortælle dem om tingenes tilstand før de fandt ud af det på anden vis, da vi nåede frem til den næste post.

Vi klarede det flot på den divisionsturnering i 2000. Jeg kan ikke huske om vi vandt noget. Det kan du måske selv tjekke, næste gang du kigger på de små sølvskinnende rektangler med pre-historiske årstal på, indikerende sejre hentet hjem af os Sjølund-linger igennem tiderne.

Men jeg vandt en oplevelse for livet. Endnu en oplevelse for livet.

Også selvom jeg havde ømme føder mange dage efter.

Derfor kære læser – jeg håber du værdsætter HVER en person i DIN gruppe. Selv den person du aller mindst kan lide lige nu er DIN person, DIT ansvar.

Jeg håber du nyder de gode øjeblikke du får serveret i Vores Gruppe. Jeg håber at du bruger de dårlige øjeblikke til at lære dig selv og andre bedre at kende.

Jeg nåede at være med fra mini til senior og jeg takker mange gange for turen.

Tak og god tur til alle jer andre!

Darja (Dasha) A. Poleshuk

22. 08. 96 Patruljemøde
29. 08. 96 Patruljemøde
05. 09. 96 Patruljemøde – i får udleveret manu
 skript, læs det og find ud af hvilke roller
 du kunne tænke dig
07-08. 09. 96 ØKSELØB
Onsdag d. 11/09 kl. 18:00 til 20:00 ØVE REVY
Torsdag d. 12/09 kl. 19:00 til 21:00 ØVE REVY
Onsdag d. 18/09 kl. 18:00 til 20:00 ØVE REVY
Torsdag d. 19/09 kl. 19:00 til 21:00 ØVE REVY
Onsdag d. 25/09 kl. 18:00 til 20:00 ØVE REVY
Torsdag d. 26/09 kl. 19:00 til 21:00 ØVE REVY
Onsdag d. 02/10 kl. 18:00 til 20:00 ØVE REVY
Torsdag d. 03/10 kl. 19:00 til 21:00 ØVE REVY
LØRDAG D. 05/10 GÅR DET LØS HELE DAGEN
 OG AFTEN - nærmere herom følger.
Tirsdag d. 08/10 kl. 19:00 til 21:00 FØRSTE
 tropsmøde efter ferien
Torsdag d. 10/10 kl. 18:30 til 20:00 OPRYGNING

Citat fra koks nr. 8 august 1996.

Kære alle spejdere og forældre i Sjølund gruppe

Jeg er ikke aktiv i Sjølund mere, men Ditte har bedt mig om at være gæsteskribent i anledning af at Sjølundkoks udkommer med udgave nr. 100.

Jeg startede oprindeligt som spejder da jeg var syv år, - det var i 1973. Jeg tror mest jeg startede fordi mine to storesøstre var spejdere, og mine forældre syntes det var en god interesse.

Da jeg blev 16 stoppede jeg, men kom tilbage efter et år fordi der manglede en juniorleder.

Jeg var juniorleder indtil jeg stoppede i 2002, da jeg fik min datter Pernille.

Jeg har også to drenge August på 12 år og Janus på 7 år.

Det er ikke lykkedes mig at få mine børn til at blive spejder, selv om jeg har forsøgt. Mine børn spiller alle tre fodbold, og August spiller også håndbold og Pernille svømmer. Måske får Janus lyst til at blive spejder på et tidspunkt, han har i hvert fald fået en rigtig spejderdolk...

Jeg har fortalt mine børn om en masse gode oplevelser jeg har haft som spejder i Sjølund.

Jeg har også en gammel hikerapport liggende i en gemmekasse. I bogen sidder der en gammel skive rød salami og en skive franskbrød. Historien med franskbrødet er, at vi havde købt det på vores hike, og det lå i min rygsæk. Så sad vi og holdt pause og jeg lændede mig op af et stengærde, og så blev brødet jo fladt.

Det blev til en historie i hikerapporten.

Jeg husker også da jeg som storspejder var på PLAN kursus i Ryekol. Det var rigtig sjovt, og vi var i alt 100 spejdere. Drenge og piger måtte ikke sove i telt sammen, så alle de patruljer der blev sammensat fik to telte, et til piger og et til drenge. Vi havde det så sjovt og jeg lærte flere at kende som jeg skrev sammen med mange år efter.

Som leder husker jeg bl.a. at Ebbe engang tog min pinkfarvede bikini på (udenpå tøjet) fordi jeg havde glemt den et sted...

Engang var vi i Hillerød på sommerlejr. Så tog vi ind i byen og DR skulle optage noget om en ulykke. De fik brug for statister, og spurgte om vi kunne hjælpe. Det kunne vi da godt. Vi brugte næsten to timer på at hjælpe dem, og da de sendte det var det meste klippet fra...

Samme dag havde spejderne fået penge til selv at købe frokost i Hillerød by. En af patruljerne gik ind i pølsevognen. Her valgte de forskelligt, og en enkelt pige valgte en krasser. Så stod der to ældre damer og udtalte, at det var også strengt de ikke kunne dele pengene bedre mellem sig. Men pigen der valgte en krasser, valgte at hun hellere ville have slik for resten af pengene.

Jeg har været leder for rigtig mange skønne piger. Deriblandt Maibritt og Ditte.

Jeg har dog også engang været nede og snakke med dem nede på kommunen, fordi vi havde to piger der blev omsorgssvigtet. Det har man pligt til at gøre. Alle børn har ret til et godt liv, og det handler ikke om at være rig på penge.

I dag er jeg ven med flere af mine gamle spejderpiger på facebook. Det er hyggeligt at følge lidt med i deres liv.

Jeg kan huske da vi startede Sjølundkoks op, og vi skulle finde et navn. Jeg kan huske vi snakkede længe om hvad bladet skulle hedde. Jeg husker dog ikke hvem der fik den gode idé Sjølundkoks, måske var det mig selv... ha ha

Mange gode spejderhilsner fra Lotte Høgh

Følgende emner debatteres løbende på ledersamtaler og bestyrelsesmøder, så vi hele tiden er på forkant og ikke løber ind i forløb, vi ikke kan håndtere. Vi er meget opmærksomme på den rolle vi har som voksen – modeller og vil derfor med denne orientering gerne vise dette overfor både forældre og spejdere.

Rygepolitik

Vi henviser rygere til at tage hensyn ved kun at ryge udenfor i nærheden af bålpladsen og væk fra spejderne. Der ryges derfor ikke i Sjølund's hytte. Samme regel gælder naturligvis også, når vi er på ture i andre hytter.

Alkoholpolitik

Under eventuel lederhygge skal der altid som minimum være en voksen med kørekort, der ikke indtager alkohol. Øvrige ledere husker på deres roller som gode voksen modeller. Spejdere under 18 år må ikke indtage alkohol i forbindelse med vores ture og arrangementer.

Mobiltelefoner

Gruppen går ind for frihed under ansvar, men vi påtager os intet ansvar for spejders mobiltelefoner og deres eventuelle opladning og opbevaring. Vi anbefaler ikke, at mikro/mini medbringer mobiltelefoner. Når vi siger frihed under ansvar, tænker vi også at I som forældre kontakter os på leder – telefonen, før I evt. møder op på en lejr eller et arrangement, hvis I er blevet kontaktet af jeres barn på barnets mobiltelefon. En sag kan altid ses fra flere sider og vi regner med at vi som voksne omkring barnet/spejderen kan hjælpe det/dem til en god mobil telefon kultur!

Børneattester

I Sjølund Gruppe og i det øvrige DDS har alle ledere en børne -attest. Når man underskriver sin leder erklæring, giver man også samtidig tilladelse til politiets undersøgelse af ens personlige forhold når det handler om ”børnesager” I Sjølund opdaterer vi årligt vores attester efter grupperådsmødet. Som udgangspunkt tjekker vi også vores hjælpere.

Fritidsulykkesforsikring

Sjølund Gruppe har ingen forsikring på spejderne/børnene. Det er forældrenes egen fritids ulykkesforsikring der skal dække hvis der sker uheld.

Gruppehjelperbetaling

Gruppehjelper er ledere, der har været meget aktive ledere igennem en del år, men så ønsker en pause og kun deltager begrænset i gruppens fælles liv. Det kan også være forholdsvis nye ledere, der med denne indgangs vinkel ønsker at finde ud, hvad det er at være leder. Begge slags gruppehjelperer er vi utrolig glade for at have som medlemmer i vores gruppe, men økonomien begrænser, at vi kan have voksne medlemmer, der ikke fungerer som ledere - kontingentfrie.

Derfor betales kontingent til division og korps. Man får for dette kontingent tilsendt Broen, Koks og indkaldelser til ledermøder. Det betyder, at man ikke betaler noget til gruppen, men at gruppen heller ikke betaler noget for at have en gruppehjelper.



Jeg er så glad over, at han brød ud og blev vores tropsfører i stedet. Er livstid lang tid at skulle sidde i fængsel?? Han bliver ved med at sige, at tingene har forandret sig meget siden, han sidst var ude.

Jeg må slutte nu. Phillip og mig skal blaffe ind til byen for at sende vores breve og købe flere patroner til tropsføreren.

Han har også bestilt noget glidecreme, men han har ikke sagt til hvad.

Bare rolig, vi har det godt.



PLAN Minder

Når jeg ser tilbage på min spejdertid, hvilket jo stadig skaber en masse minder, er det plan turene der vækker flest minder.

Og mange af jer spørg sikkert jer selv hvad PLAN er. Så ganske kort PLAN er et kursus der afholdes for tropsspejdere i efterårsferien.

PLAN har for mig været med til at udvikle mig utrolig meget på mange måder. jeg er via PLAN blevet meget bedre til at finde de ting, som jeg selv kan gøre bedre i forhold til mig selv i form af mine egenskaber som leder, men også helt klart som patruljemedlem af en patrulje. Og dette er en af grundene til at jeg synes PLAN er så fedt.

Andre grunde er de oplevelser man har fået i løbet af sådan en hel uge sammen med en masse fremmede man ikke har mødt før. Jeg for mig selv har været i den super heldige situation at være med på alle de PLAN'er man kan komme på, der er 3 af dem PLAN 1-2 og 3.

Og de oplevelser jeg har haft er kun blevet så meget bedre for hver gang.

PLAN 1 foregik for mit vedkommende helt nede på den anden side af GRÆNSEN et sted der hedder TYDAL(ikke langt fra Flensborg) jeg var 14 år, og skulle af sted helt alene, jeg var den eneste i gruppen som skulle af sted det år. Tog turen der ned var ganske spændene så langt væk og så helt alene, heldigvis mødte man undervejs andre folk i uniform som skulle samme sted, hvilket jo var helt kanon, for så kunne man allerede der starte ud med at lære folk og kende. Temaet for turen var Ringenes Herre, så der var rigtig fyldt med Hobitoser og Orker, og ja selv GANDALF deltog. Byen vi skulle bo i var allerede sat op da vi ankom, hvilket var super dejligt, og ja ugen blev brugt på rigtig mange ting, men en af de ting som ikke rigtig havde med spejder at gøre på dette PLAN var at vi var 3 piger som snakkede med et par drenge som boede sammen med deres bedsteforældre i de tilstødende hytter, de havde lavet en sang som vi var ganske vilde med, og vi kan stadig huske den, den dag i dag sangen handlede om en lille ko der ikke kunne høre, som får en operation for til sidst at blive til en tyr. Undervejs lærte vi også en masse som vi kunne bruge

til noget, det handlede blandt andet meget om Kort og kompas, så vi var naturligvis også på Hejk. Hele denne PLAN sluttede af med stort diskotek, og festmiddag for os alle, og da vi skulle hjem kom jeg nær ikke med toget, hvilket kønt syn at være strandet i Tyskland på sin første lange tog tur alene.

PLAN 2 viste sig at være endnu bedre, denne gang tog jeg ikke alene af sted vi skulle til Colleruphus, som ligger ved Holte. Temaet kan jeg ikke helt huske hvad var, men sjovt var det nu alligevel, vi skulle den ene dag lave Kok amok, hvor vi fik en masse ingredienser, og derefter skulle vi op i en pose og trække lod om ekstra ingredienser, vi på en eller anden måde skulle forsøge at få i maden, det var kæmpe skægt og vi fik noget helt anderledes ud af det. De ene dag skulle vi også spille Kæmpe Trivial Pursuit, og hver patrulje fik hver deres sang, det skal siges at hver patrulje i forvejen var farve kodet med tørklæder, så det var sange som purple rain, yellow submarine, osv. Enormt skæg, og en meget anderledes måde at gøre det på. Efter at have spillet og spist den dag, sluttede vi af med at se en film på storskærm, vi fik popcorn, og vi var da også nogen som faldt i søvn undervejs.

PLAN 3 blev den vildeste oplevelse. Her fik vi endnu flere nye venner, og nogle af dem var også gengangere fra året før, temaet var NOWABA (et spil der skulle løses før vi kom hjem) smadder skægt, og der var flere og flere udfordringer i det, det hele handlede om samarbejde. Vi lærte hinanden at kende ved og vende kiks i munden og bruge ca. 1 minut og snakke om sig selv. Både oppe og nede i luften, der var lavet en form for svæve bane, hvor vi skulle hjælpe hinanden op i luften, og når den der sad i gyngen sagde stop skulle patruljen stoppe med og hive i snoren også tælle til 3 hvor efter man slap, det var meget grænseoverskridende, men mega skægt. Der var også lidt skuespil hvor vi havde nørden "LUFFE" på besøg, som man bare husker rigtig tydeligt for sine enorme runde briller. En rigtig sjov type, som i øvrigt hedder Frederik i virkeligheden og han er slet ikke sådan en nørd. Flere af os holdt også en Plangensyns weekend, som foregik i vores hytter Sjølund og Kong Volmer, og det var smadder skægt at se hinanden igen efter et års tid. Nogen af os har stadig kontakten, og har været sammen på APOKALYPSE løbet og stå på post i nogen år i træk.

PLAN er for mig et must for alle tropsspejdere, der får muligheden, man får en masse nye bekendtskaber, og nye venner som man sagtens kan ende op med at have for livet. Og mens man er af sted er det bare med at suge det hele til sig.

Her til sidst vil jeg bare sige at PLAN selvfølgelig ikke er mit eneste super gode minder jeg har mange flere, kan f.eks. huske at vi var med Divisionen inde og se gøngenhøvdingen, i KBH meget speciel oplevelse, de forskellige Blå somre, også ikke mindst flere af de gruppeture, og andet man har haft internt i gruppen.

Generelt kan jeg jo bare sige at jeg synes spejder er super skægt og at det vel egentlig også er derfor jeg bliver ved.

De Største spejderhilsner

Majbritt
Klanmedlem, og juniorleder i Sjølund

Koks 59 – både Fru vi er syge og vi smitter, fru slattenplatter og fru publikum

Koks 62 – det var nogle meget trætte, men glade seniorer der kom hjem

DDS Sjølund

Udviklingsplan 2010 - 2015

Koks 64 – det er en fornøjelse at være sammen med jer, specielt når i hugger mit liggeunderlag, lader vinduet stå åbent i bilen når vi er ude og handle og det så begynder at regne, når i holder nattøjsparty til meget høj musik.

Mål: En gruppe der fortsat er i vækst med god holdånd og glæde. Gruppen består af 3 parter – spejdere, forældre og ledere der skal ses som et stort VI = et hold.

Vi vil gerne være 50 spejdere (stabilt minimumstal). For at opnå det mål skal vi sørge for at der er 2 ledere til hver gren, og gerne en ung spejder i de yngste grene.

Metode:

Oplevelser for alle spejdere: der skal være lys i deres øjne

Glade og aktive forældre

Glade og engagerede ledere

Synlighed

Handlinger:

Gode oplevelser, store som små - på møder og ture. I fællesskabet skabes begejstringen.

Forældrene skal mærke at de er en meget vigtig og ligeværdig del af gruppen.

Tiltag kunne være at oprette en mailliste til brug ved diverse opgaver som man så kunne tilmelde sig via. Derudover fortsætter vi med "forældrekafe" for at skabe god kontakt.

Godt fællesskab i lederpatruljen gennem ledermøder og sociale tiltag med fokus på udvikling og

forenkling og sjov

Aktivitet og salg på gaden

Koks 61 – nu er bogen sprunget ud, og det er tid til at se hvad naturen har at byde på.

Koks 60 – trådte frisk og
nyvasket ind af døren

TILLYKKE til KOKS nr. 100 og lidt om NATLØBETS historie gennem 20 år

Jeg hedder Rikke og har været medlem af Sjølund i ca. 30 år, først som spejder (junior til senior), siden som leder for minier, derefter for storspejderne og nu kun som natløbsekspert. Jeg har haft rigtig mange sjove, gode, skøre, herlige og pragtfulde oplevelser gennem min spejdertid. Jeg har været leder for en masse dejlige unger, i dag er de store, nogle er blevet gift eller har selv fået børn - JA, jeg følger med, for de/I er stadig mine gode gamle spejderpiger. Jeg kunne skrive rigtig mange sider om det, men jeg er blevet spurgt om jeg ville lave et indlæg omkring vores årlige natløb som fylder 20 år i år.

Først TILLYKKE med Koks nr. 100 – jeg var leder da vi startede bladet op og jeg har lige fundet det første blad frem – grøn forside - nr. 1 – juni 1995 – 1. årgang..... forsidens er skrevet i hånden ikke på computer ☺. Det mest bemærkelsesværdige er navnet KOKS – vi havde det oppe på et ledermøde og Mette (som også dengang var gruppeleder) mente ikke at det kunne hedde Koks, som om vi ikke havde styr på noget – men det mente flertallet og det blev netop lavet, for at få endnu mere styr på sedlerne og tænk bare bladet er der endnu..... og det er Mette heldigvis også ☺

TILLYKKE til NATLØBET - I år er det året hvor natløbet for storspejderne fylder 20 år, vi er et par stykker (Mette og jeg) som har været med siden starten, så her kommer lidt nostalgi man kan hygge sig over.....

Jeg var tropsleder i 1992 og vi tænkte, hvad gør vi for at lave noget sjovt og måske lidt anderledes for de store spejdere. Den overvejelse resulterede i det første store natløb i Sjølund, hvor vi inviterede Kong Volmer og Søtroppen med.

Det var dengang hvor invitationen lød på et arrangement i hytten som starter fredag aften og slutter lørdag morgen..... Men men men spejderne vidste intet, for vi havde ikke haft sådan et arrangement før, så der var mange spørgsmål, som ikke blev besvaret.....

Det var dengang hvor.....:

Politiet blev lokket til at komme kørende med fuld udrykning ind mellem hytterne og startede løbet. Mange af forældrene til spejderne stod på post i løbet af natten, **uden** at deres børn vidste det. Mens spejderne mødte ind i Sjølunds hytte blev forældrene gemt i Kong Volmers hytte.

Det var et overraskende arrangement for alle spejdere, men det kan man kun det første år for efterfølgende har man hørt om det der til tider uhyggelige løb.....

Vi havde nogle glade og trætte børn og ledere næste morgen, som alle syntes det havde været en succes og at det skulle prøves igen og det har vi så haft siden ☺

Efterfølgende har vi haft mange sjove oplevelser, brugt mange timer på at arrangere, haft rigtig mange hjælpere i gang hvert år og haft mange glade og til tider bange/forskrækkede spejdere på løb. Her er nogle af de episoder som jeg syntes er sjove/værd at tænke over:

- I 1993 stiller en leder (Søren) sig til rådighed som Dracula og accepterer at hoppe ned i en kiste med låg på – den stod på græsset på Oringe, men jeg ville ikke selv gøre det.....
- Et år gik alle patruljer hele natten med en trillebør hele turen rundt, og den skulle ikke bruges til noget ☺
- Et år havde vi en patrulje som var så bange at de gik tilbage til hytten og kravlede i soveposerne – men vi havde en leder (Kirsten) som sagde, den oplevelse skal i have, op og af sted igen..... så gik hun bagved patruljen hele natten – de havde en god oplevelse ☺
- Et år byggede vi en lang tunnel af paller, den tog laaaang tid at bygge – der hang grisehaler og andre skøre ting ned fra loftet og til sidste kom man frem til en spåkone – den tog også alt for lang tid at tage ned igen – mange timer i regnvejr dagen derpå ☹ - men posten var god ☺ og vi lærte efterfølgende at leve tunneller af presenninger og metalbuer.
- 1999 var året hvor vi første gang havde om 2. verdenskrig, vi må nok erkende at det er det bedste løb vi nogensinde har haft – spejderne måtte i ikke ses og de levede sig så godt ind i det at vi til tider ikke kunne finde patruljerne (de smed sig i grøften, gemte hovederne i busken m.m.). Det endte med at den sidste patrulje først blev låst inde på fortet på Masnedø omkring kl. 7 om morgenen, og de skulle vækkes kl. 8.00 – der løb tiden viste fra os ☺
- 1999 var også det første år hvor en leder i natløbsgruppen havde en mobiltelefon med, så vi kunne kontaktes i løbet af dagen – vi møder nemlig altid ind om formiddagen og bruger dagen på at gøre klar til nattens løb.
- 2004 var første år hvor spejderne skulle have en mobiltelefon med pr. patrulje – vi valgte at bruge den i stedet for at forbyde den – den er jo kommet for at blive ☺
- 1995 var året hvor dødsgudinden Kali stod i skovkanten ved medborgerhuset – uhyggelig heks med sort ansigt, klædt i kranier og afhuggede hænder og med masser af stemning omkring hende bl.a. 2 grisehoveder – som af spejderne blev lavet om til barnehoveder..... hvilken fantasi og uhygge ☺

Vi har gennem årene skræmt rigtig mange spejdere og år efter år er det debatteret mellem ledere og spejdere om der skal være færre eller flere overfad/forskrækkelser – alle bliver nok aldrig enige, men vi heldigvis ingen som er døde af skræk, men måske det har været tæt på ☺

Gruppen af natløbskasperter har varieret gennem årene, mange har været med i mange år. Vi har haft mange sjove timer med at arrangere, mange skøre ideer, mange til at stå på post også her har nogle stået i rigtig mange år – tak for hjælpen til alle, uden jer havde der ikke været natløb !

Vores spejdere har haft mange sjove oplevelser – de spejdere som vælger at leve sig helt ind i historien og lade fantasien vandre mens de er afsted, de får de bedste oplevelser – husk det ☺
Tillykke til os alle, nu er det 20 år siden vi startede med disse løb, mon ikke der venter et løb igen i år.....

TØR DU Vi ses kærlig hilsen

Natløbskasperterne

TAK for en masse dejlige oplevelser gennem årene – rigtig god sommerlejr til jer alle.

Spejderhilsen Rikke Frank



Rød tråd igennem DDS Sjølund Gruppens aktiviteter, metoder og værdier

Oplevelser:

Vi bygger vores program på små og store oplevelser. Man kommer på flere og flere ture, jo ældre man bliver. Spejderne oplever et sammenhold, idet vi starter og slutter året sammen. Derudover tager vi på gruppetur sammen og holder diverse fællesmøder. Oplevelser generelt opleves som en meget vigtig metode.

Patruljeliv:

Mikro: ingen PL (leder er PL) men særlige opgaver går på skift blandt mikroerne i arbejdsgrupper på 4 – 5 deltagere.


Minier arbejder gerne i patruljer (kuld) på 4 – 6 spejdere men har ingen fast PL.

Junior er inddelt i patruljer og arbejder med stjernetid (spejderne alene) og PL – rollen kan gå på skift i patruljer på 4 – 6 spejdere.


Trop har en fast PL der modtager og koordinerer i patruljen på 4 – 6 medlemmer der arbejder selvstændigt. Klan arbejder i sjak på 2 – 3 og har en KL der koordinerer klans arbejde. Lederne arbejder også i en patrulje hvori alle ledere indgår.




Koks 57 – appelsin
kanon ulovlig



Koks 56 – det betyder at i
skl huske at veksle mel-
lem at lave ingenting
(drikke the og lave meget
(for meget)



Fra koks 71 –
Tænkedagspro-
jekter i Bhutan



Koks 68 – fra
morseflag til gps

Værdier:

Gruppen tilstræber at de enkelte grene tager aktivt del i alle divisions- og korpsarrangementer. Et bærende element i spejderarbejdet er den gode og mindeværdige oplevelse som opnås ved engagement og aktiv deltagelse. Vores gruppe har et fælles liv som består af nogle traditionsbundne aktiviteter:

Fælles start på året

Grupperådsmøde og tænkedag

Fastelavn

Gruppetur

Sct. Georgsdag

Fælles sommerafslutning

Fælles start efter ferie

Oprykning

Fælles juleafslutning

Et månedligt fællesmøde

Derudover har gruppen et blad "Koks" som udkommer 6 gange årligt.

Aktiviteter og færdigheder:

Alle aktiviteter i gruppen skal være aldersvarende. De emner vi til eksempel arbejder med, er: Kniv, sav, økse,



Hej koks læsere

Hvor har jeg bare glædet mig til at skrive lidt, og nu ved jeg slet ikke, hvor jeg skal begynde. Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser i Sjølund gruppe både som spejder og som leder og nu er jeg tilbage.

Jeg startede i Sjølund som ca. 9 årig, da jeg gik i 3 klasse. Jeg startede da jeg lige var flytte ttil Nyråd sammen med min familie og fik en masse nye venner som bl.a. tog mig med til spejder i Sjølund. Jeg kan huske det fordi jeg i mange år gik rundt med en tørklæde ring, hvor der stod ”Ditte 9 år”. Tørklæde ringen havde jeg lavet på et af mine første spejder møder hos Ebbe, som var mini leder den gang. Jeg kan også huske en mini sommerlejr hvor vi cyklede ned over Guldborg sundbroen og hver gang jeg kører over broen nu kommer jeg til at tænke på den lejr, kan kun huske små klip fra den, men kan huske, at der var langt at cykle, vi var ude og se en gammel mølle og vi havde lejr bål og sang ”bålet blusser stjernerne er tændt” og så sov vi indenfor.

Efter mini tiden var jeg Junior hos Lotte fra den tid kan jeg bl.a. huske at vi var i Præstø på weekend tur og vi lavede drager og jeg skar mig i fingeren, kan ikke huske hvilken finger ☺ og at vi var på aften/nat gå tur, hvor vi lyttede til alle lydene og det var lidt uhyggeligt, men spændene.

Som junior var jeg bl.a. på sommerlejr på Guradam ved Helsingør. Vi sejlede til Helsingborg og vi så Holger Danske og så havde jeg nogle bolsjer i min ene side lomme på min rygsæk, som smeltede helt ud, lommen er stadig lidt fedtet, selv om den er vasket flere gange, så hver gang der er noget som klister lidt i den lomme tænker jeg på den tur ☺

Så blev det tid til at komme i troppen. Min første sommerlejr i troppen var blå sommer 1994. Det var en fantastisk lejr. Den patrulje jeg var i havde bl.a. tilmeldt os nat hejk, det var vildt spændene men også ret stort. Vi var også på en vand aktivitet, jeg er ret bange for små kryb og fisk og sådan og på denne tur, blev en af mine patrulje kammerater brændt på armen af en brand mand og så var jeg færdig med at være i vandet.

Året efter kom vi tilbage på Stevninghus (hvor blå sommer bliver holdt) og det var meget sjovt og vi fik mange historier, at lejr personalet og det var fantastisk og se, hvor lille lejren var nu i forhold til året før. På den lejr var der en af spejderne som havde en 5” fjernsyn med og vi så Bjarne Riis vinde Tour de France, mens vi var på hejk og overnattede på et høloft.

Efter et par år væk fra Vordingborg kom jeg tilbage og var hjælpe leder, først hos mikroerne og senere som leder for juniorerne. Da jeg var ca. 21 flyttede jeg til Køge op til min daværende kæreste, som er far til min datter, der boede jeg i 7 år og var to år junior leder i Køge gruppen. Sammen med Køge gruppen var jeg på min anden Blå sommer i 2004 og året efter var vi i Schweiz.

Men nu er jeg tilbage og er med Junior leder i Sjølund, for skal jeg være spejder, så er det hos Sjølund, det er det eneste sted jeg føler mig rigtig hjemme☺ Der har igenem tiden været mange oplevelser og jeg kunne blive ved længe endnu med at fortælle at det spændende, sjove, lærerige og grænse overskridende, som jeg har oplevet i min spejder tid, men må hellere stoppe her. Jeg vil lige slutte af med at sige mange tak til de skønne ledere, som har givet mig, så meget igennem tiden og jeg håber jeg kan give mine spejder børn bare lidt af det i har givet mig. For så har jeg gjort noget godt. tak

Mange spejder hilsner Ditte Jørgensen

Quotes from Baden-Powell

"In all of this, it is the spirit that matters. Our Scout law and Promise, when we really put them into practice, take away all occasion for wars and strife among nations".

The aim in Nature study is to develop a realisation of God the Creator, and to infuse a sense of the beauty of Nature."

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

Nature study is the key activity in Scouting and Guiding.

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

The study of nature brings into a harmonious whole the question of the infinite, the historic and the microscopic as part of the Great Creator's work. And in these, sex and reproduction play an honoured part.

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

The wonder to me of all wonders is how some teachers have neglected Nature study, this easy and unfailing means of education, and have struggled to impose Biblical instruction as the first step towards getting a restless, full-spirited boy to think of higher things.

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

When a Wolf Cub hears the words "Nature study" his first thought is about school collections of dried leaves, but real Nature study means a great deal more than this; it means knowing about everything that is not made by man, but is created by God.

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

Nature study should not be the mere formal class teaching of the school, but the interested pursuit of each individual girl in that branch of it which particularly appeals to her, through practical handling and dealing with it.

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

The man who is blind to the beauties of Nature has missed half the pleasure of life

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

A Lady Cubmaster was teaching a Cub Natural History, and asked him:

"What is a rabbit covered with - is it hair, or wool, or fur, or what".

The Cub replied: "Good gracious, Akela, haven't you ever seen a rabbit?".

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

God has given us a world to live in that is full of beauties and wonders and He has given us not only eyes to see them but minds to understand them, if we only have the sense to look at them in that light.

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

A Scout/Guide should save animals as far as possible from pain, and should not kill any animal unnecessarily, not even the smallest of God's creatures.

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

By continually watching animals in their natural state one gets to like them too well to shoot them. The whole sport of hunting animals lies in the woodcraft of stalking them, not in the killing.

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

An animal has been made by God just as you have been. He is therefore a fellow-creature. He has not the power of speaking our language, but can feel pleasure or pain just as we can, and he can feel grateful to anyone who is kind to him. A Scout is always helpful to people who are crippled or blind or deaf and dumb; so he is good also to these dumb fellow-creatures of ours.

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

As a Scout, you are the guardian of the woods. A Scout never damages a tree by hacking it with his knife or axe. It does not take long to fell a tree, but it takes

For those who have eyes to see and ears to hear, the forest is at once a laboratory, a club and a temple

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

There's nothing like 'Being Prepared' is there, for what might seem possible, even if it may not seem probable.

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

Try to leave this world a little better than you found it and, when your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate you have not wasted your time but have done your best

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

The open-air is the real objective of Scouting and the key to its success.

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

The key that unlocks the spirit of the movement is the romance of woodcraft and nature lore.

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting

Scouting is a school of citizenship through woodcraft.

Lord Baden-Powell
Founder of Scouting



Hvem er Sct.Georgs Gilderne?

Sct.Georgs Gilderne er en sammen slutning af nuværende og tidligere spejder- og gildeinteresserede , der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene: *En gang spejder - altid*

Spejder.

Her i Vordingborg er vi 3 gilder, 1.,2. og 3. Gilde .Vi er ca. 100 gildebrødre fordelt på de 3 gilder.

I hver gilde har vi forskellige laug, huslaug som holder styr på vores gildehus, hjælpelaug som feks. Tager ud på plejehjem og underholder beboerne og spejderlauget som er kontakten til de lokale spejdergrupper.

Spejderlauget laver det årlige økseløb og så kan man også som spejder/ spejdergruppe søge spejderlauget om penge til spejderture, telte og andet udstyr .

De forskellige laug er noget man vælger at deltage i alt efter hvad interesse man har , ellers er hvert gilde inddelt i grupper og i de grupper (hos spejderne hedder det patruljer) laver man forskellige ting som kan være at besøge en virksomhed , eller besøge andre gilder ja der er mange muligheder.

Det som er rigtig godt ved at være gildebror er at man lærer en masse dejlige mennesker at kende og får nogle gode oplevelser.

Man behøver ikke at have været spejder for at blive gildebror, bare man har interessen for idegrundlaget.

Lisbeth spejderlauget i 2.gilde og mini assistent i Sjølund



Lejrsang for
Spejdernes lejr 2012
Tekst/musik: Martin Brygmann

Hænger i min vindueskarm,
udenfor er solen varm.
Står og spejder efter noget, der
ka' tilføre mit liv et nyt perspektiv.

Kigger ind til naboen,
der står du - i dag igen.
Bagved ruden ligesom mig, helt
alene med dig selv, du keder dig ihjel.

Tror godt jeg tør at gå hen til din dør,
jeg har min mukkert med,
og stedets koordinat - naturligvis beredt.
Så trykker jeg knappen ind.

Ska' vi gå udenfor og ordne det?
Du virker lidt bleg, kom følg trop efter
mig.
Så går vi udenfor og ordner det;
Ud og slå, ud og slå op, ud og slå teltet op.

På min kind er vinden lun.
Ligeså spændt som en bardun,
går jeg efter stemmerne,
mange nye kammerater langt hjemmefra.

Hér i spejderlejren er
vide rammer, sorte tæer.
En for alle, rundt om bålet,
et røgsignal om os, der flokkes uden at
slås.

Rygsækkens vægt - den bestøvlede knægt,
med vabler på hver tå,
har brændt sin hotdog på - og brænder
selv lidt varm,
på en skønhed fra region Tarm.

Ska' vi gå udenfor og ordne det?
Du virker lidt bleg, kom følg trop efter
mig.
Så går vi udenfor og ordner det,
Let's take it outside.

Ska' vi gå udenfor og ordne det?
Du virker lidt bleg, kom følg trop efter
mig,
Så går vi udenfor og ordner det;
Ud og slå, ud og slå op, ud og slå teltet op.

Let's take it outside.
Nothing to doubt,
I just can't live without it.
Let's take it outside.
Nature's my drive:
I'm outside - I'm alive

Soveposegåsehud.
Så I det? Et stjernes kud?
Vi er lejrkammerater,
hvor dejligt vi tog herud.

Ska' vi gå udenfor og ordne det?
Du virker lidt bleg, kom følg trop efter
mig.
Så går vi udenfor og ordner det;
Ud og slå, ud og slå op, ud og slå teltet
op..

Ska' vi gå udenfor og ordne det?
Du virker lidt bleg, kom følg trop efter
mig.
Så går vi udenfor og ordner det;
Let's take it outside.

Ska' vi gå udenfor og ordne det?
Du virker lidt bleg, kom følg trop efter
mig.
Så går vi udenfor og ordner det;
Ud og slå, ud og slå op, ud og slå teltet op

Koks 44 – husk det helt rene tøj

opslagstavle

Hvad får man hvis man krydser en spejder med en rocker?

En der skræmmer gamle damer over vejen.

Scorereplikken:

Du må have været spejder, for du har nemlig bundet mit hjerte i et råbånds knob!

Ved du hvordan laver man ild uden tændstikker?

Man tager to spejdere af forskelligt køn og gnider dem mod hinanden

Hvad sagde kanibalen da han så nogle spejdere ligge i deres sovepose ude i naturen?

"Uhm.. forårsruller"

Koks 58 – Husk
at sætte kryds i
kalenderen

Koks 67 – Det var super
flot, piger – godt gået-
suverænt-skide sejt – 13 tal
for indsatsen!



Koks 46 – Alle
nissebande nisser
er så spændte

Adresseliste Sjølund DDS

Gruppeleder

Mette Høgh C. Æblevænget 7, 4760 Vo. 55 37 68 01—51 53 25 87

Mikro

Christina Præstegaard Chr. Winthersvej 11. 4760 Vo. 55 34 30 20

Silja Nielsen, Grønnegade 11, 1tv, 4700 Næstved 21 79 99 89

Ellen Holst, Kildemarksvej 18E, 4760 vordingborg, 28 86 22 82

Mini

Sidsel Nørskov Wessel, Ringparken 22, 3tv , Roskilde 28 78 32 45

Lisbeth Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg, 22 48 49 76

Susie Webler, Rørosvej 34, 4760 Vordingborg, 29 43 55 80

Junior

Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg 29 92 50 72

Laila Herskind, Kallevadvej 5, 4760 Vordingborg 23 70 24 04

Ditte Jørgensen, Algade 93 L1th 27 28 54 39

Trop

Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44. 4760 Vo. 20 45 44 56

Julie Krøjer Hansen, Bakkebøllevej 86 , Vordingborg 40 92 48 68

Senior

Sidsel Nørskov Wessel, Ringparken 22, 3tv , Roskilde 28 78 32 45

Bestyrelsen

Formand Lone Andersen Goldschmidtsvej 7, 4760 Vo. 55 34 10 82

Kasserer Susanne Jensen Havstokken 38, 4760 Vo. 55 37 00 69

Forælder Robert Hertzog, Overvindingevej 3, 4760 Vo. 55 37 27 28

Forælder Anette Jørgensen, Vinkelvej 9, 4760 Vordingborg 20 94 57 90

Leder Majbritt Olsen, Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg 29 92 50 72

Leder Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44. 4760 Vo. 20 45 44 56

Leder Mette Høgh C. Æblevænget 7, 4760 Vo. 55 37 68 01

Revisor og revisor supp.

Revisor Flemming Gustavsén, Aagaardsvej 10, 4760 Vo. 40 21 64 75

Revisor supp. Bente Tønnesen, Keidamsvej 35, 4760 Vo. 55 37 68 16